

zandloper

WEMMEL • JAARGANG 18 • NR 5 • JUNI 2017
UITGAVE VAN GC DE ZANDLOPER EN VZW 'DE RAND'



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE



INCLUSIEF



Châto
Ontmoetingen in het park

Mark Vanderhaegen
Duiken in Tenerife



Châto réunit les gens

Châto est une initiative qui réunit les gens de Wemmel et environs à la maison communale tous les dimanches jusqu'en septembre. Tout le monde est le bienvenu pour pique-niquer, bavarder et rencontrer des gens. Ilse Pierard: 'C'est très informel et décontracté. Vous pouvez y rencontrer des gens, jouer de la musique, organiser une après-midi sportive et ludique, réaliser une exposition, un atelier pour enfants, une brocante, concevoir des idées, s'amuser, simplement se retrouver ensemble.' Pour plus d'infos: www.facebook.com/chatowemmel.

theater waar toneelgroepen optraden en de Nacht van de Poëzie plaatsvond', zegt mede-initiatiefneemster Ilse Pierard, bekend van haar blog Het Ministerie van Positieve Zaken. 'Het is een idyllische plek die met een aantal kleine ingrepen haar oorspronkelijke aantrekkingskracht kan herwinnen, om opnieuw een rol te spelen in het sociale en culturele leven van de gemeente. Pierard denkt niet alleen aan de zondagspicknick tot september, want enkele mensen staken de koppen bij elkaar en samen met Warm Wemmel organiseren ze er nu elke zondag activiteiten. 'Het is allemaal zeer los en ontspannen. Je kan er mensen ontmoeten, muziek spelen, een sport- en spelnamiddag organiseren, een expo, kinderatelier, rommelmarkt, ideeën uitwerken, plezier maken, gewoon samen zijn. Er zou een zomerbib kunnen komen, een poëzieavond, een mobiele fietsherstelplaats. De bedoeling is dat mensen elkaar ontmoeten en de handen in elkaar slaan om in gemeenschap gezellige activiteiten te organiseren op een groene locatie.'

'Burgemeester Vansteenkiste hielp ons en zorgt ervoor dat de gemeentediensten de site aanpakken.' Inmiddels zijn de kantelen van het oude burchtdecor terug opgemetseld en vrijwilligers timmerden, samen met de Wemmelse scouts, de eerste picknicktafels. Vrijwilliger Filip De Mulder: 'Warm Wemmel is een initiatief dat mensen verenigt en daar past het concept van Châto helemaal in. We organiseerden al *Wemmel's got talent* in de Zandloper, maar ook andere benefietacties in de strijd tegen kinderarmoede. Dit is eens een andere locatie, die we willen uitbouwen tot ontmoetingsplek. Châto staat in zijn kinderschoenen, maar hier zit veel potentieel in.' (JH)

Info

Châto, elke zondagmiddag achter het gemeentehuis van Wemmel. Van eind april tot september kan je er picknicken, babbelen en mensen ontmoeten.



© The De Wilde

Châto brengt mensen samen

Châto is op zondag 23 april met succes gestart. Het is een opmerkelijk initiatief dat mensen uit Wemmel en omstreken elke zondag tot in september aan het gemeentehuis samenbrengt. De initiatiefnemers zijn onder andere Warm Wemmel, 'Het Ministerie van Positieve Zaken' en mensen met een gemeenschapsgevoel. Niet toevallig kozen de initiatiefnemers van Châto voor de plek achter het kasteel in het park van het gemeentehuis. 'In de jaren 60 bouwde men er een openlucht-

Eerste bijenserre op openbaar domein

Wemmel heeft er op de hoek van de Parklaan en de Vertongenstraat een bijzondere publiekstrekker bij: een bijenserre of bijenhal met één bewoonde bijenkast. De gemeente wil zo de bedreigde bijenpopulatie mee in stand helpen houden. Imker Yves Van Parys: 'Wemmel telt een 15-tal imkers, maar deze bijenhal of bijenserre is de eerste op openbaar domein. Er werden glazen wanden aangebracht, zodat wandelaars de bijtjes aan het werk kunnen zien. Momenteel staat er één bevolkte bijenkast in de bijenhal. We hopen op honingproductie, maar het is een zeer koude lente geweest en dat is niet goed. Een tweede bijenkast

staat klaar.' Yves Van Parys zal één keer per week de bijenkast bezoeken en zal op vraag van scholen kinderen begeleiden en uitleg geven. Het perceel naast de bijenhal is een bloemenweide van 20 op 25 meter die duidelijk is afgebakend met paaltjes en veiligheidslint. 'We vragen de mensen hier niet te komen om met hun kinderen te spelen, maar rustig voorbij te wandelen, zodat ze de bijen niet opschrikken', aldus de imker. Wemmel installeerde twee jaar geleden al een bijenhotel aan het rondpunt van de Faymonvillesquare, vlak bij de Markt. Die constructie trekt enkel solitaire bijen aan. (JH)



© JH



Speeltuinen worden afgebroken en vervangen

De speeltuinen en speelpleintjes aan het jeugdhuis op de sportsite Marcel Van Langenhove, aan de Residentie en aan Erf en Haard in de Schuyffeleerdreef worden nog voor de zomer afgebroken. Een inspecteur van de federale overheid keurde de speelterreinen af omdat ze niet voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. De gemeente wil nieuwe speeltuigen plaatsen. Burgemeester Walter Vansteenkiste (W.E.M.M.E.L.): 'We zullen verschillende firma's vragen om een bestek op te maken. Daarbij hanteren we criteria zoals de speelwaarde, de leeftijd waarvoor de toestellen geschikt zijn, de prijs. Er is 60.000 euro in de begroting vastgelegd, maar allicht is dat niet voldoende. Daarom denken we eraan om de vervanging in fases door te voeren, te beginnen met het speelterrein aan de Residentie. Alles hangt af van de prijsoffertes die we krijgen. We willen zo snel mogelijk met de heropbouw beginnen.' (JH)



Telex

De paashaas gaf tijdens de paasvakantie op het speelplein van Idee Kids waardebonnen aan OCMW-voorzitter Armand Hermans (W.E.M.M.E.L.). Hiermee kunnen kinderen, die niet op kamp kunnen gaan, dat toch doen.

- De bibliotheek van Wommel biedt voor studenten 10 rustige plekken aan om te studeren, vanaf dinsdag 2 mei tot en met vrijdag 30 juni. De aangepaste openingsuren (doorlopend voor de studenten) zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10 tot 19 uur, donderdag en zaterdag van 10 tot 16 uur. De openingsuren voor de andere bibliotheekbezoekers blijven ongewijzigd.
- Tijdens de flitsmarathon van de politiezone Asse-Merchtem-Opwijk-Wommel (AMOW) op woensdag 19 april reden er van de 1.723 gecontroleerde voertuigen 552 te snel of bijna één op drie. In Wommel werden op de Robberechtsstraat (102 km/u) en op de Windberg (91 km/u) de hoogste snelheden gemeten. Je mag er maximaal 50 km/u rijden. In totaal moesten 16 bestuurders hun rijbewijs inleveren.
- De gemeenteraad keurde het bestek goed voor vertaalopdrachten voor de gemeente en het OCMW. Kostprijs voor een jaar: 15.000 euro.
- Jeugdhuis Barcode zoekt nieuwe gemotiveerde bestuursleden. Info op de Facebook-pagina JH Barcode of via mail naar daanvermeerbergen@hotmail.com.
- Het Technisch Atheneum Campus Wommel start volgend schooljaar met een duaal leertraject in de richting bakkerij. Daarbij kunnen leerlingen al van in het vijfde jaar hun studie combineren met (betaald) werken in een bakkerij.
- De werken in de Remekerstraat, een deel van de Van der Vekenstraat en de Van Elewijckstraat zullen in drie fasen gebeuren. De geplande rioleringswerken in de Remekerstraat starten eind dit jaar. Als die achter de rug zijn, volgen de andere straten. De werken kosten zo'n 400.000 euro, waarvan 350.000 euro ten laste zijn van de gemeente.
- Op het domein van Campus Wommel aan de Zijp is een megasluikstort aangetroffen.
- Wommel treedt toe tot het BE-alertwaarschuwingssysteem van de federale overheid, waarbij de bevolking in noodsituaties snel kan worden verwittigd via sms, Facebook, Twitter of andere kanalen. Het systeem kan ook gebruikt worden om de bevolking te verwittigen bij werken, evenementen zoals de jaarmarkt, een gaslek ... De inschrijving en de ontvangst van alarmberichten zijn kosteloos voor de burger.
- Na het burgerinitiatief Châto, dwaarover je op de vorige bladzijde meer kan lezen, is een gelijkaardig initiatief in de maak op het Luitenant Graffplein. In juli en augustus komen bewoners daar een dag in de week samen. Het schepencollege wil het initiatief logistiek ondersteunen; de praktische uitwerking volgt nog.
- De gemeentelijke Nederlandstalige basisschool maakt werk van een 'groene speelplaats' en zal samen met het Regionaal Landschap Groene Corridor (RLGC) natuurlijke elementen zoals speelheuvels en bosjes in de boomgaard aanbrengen. Op de speelplaats komen er groene speelelementen. Een eerste concrete actie is een appelpluk in september.
- De vrije basisschool Sint-Jozef gaat binnenkort een splinternieuwe polyvalente zaal bouwen, die gekoppeld zal worden aan 'de Huizekes'. Daarin zullen de turnzaal en de eetzaal ondergebracht worden. De huidige eetzaal wordt omgebouwd tot twee klassen, zodat er in de Huizekes extra plaats is voor de peuters. Na de aanbesteding en het akkoord van de subsidiërende overheid zullen de werken wellicht rond de grote vakantie van start gaan en ongeveer acht maanden in beslag nemen.
- Bib Wommel wil in het najaar Wikipedia-schrijfsessies of -fotosessies over Wommel organiseren. Heb jij ervaring met het schrijven of aanpassen van artikelen op Wikipedia, en wil je andere gebruikers begeleiden bij hun eerste stappen op Wikipedia? Laat het weten via bib@wommel.be. (JH)

INFORMATIE

verenigingen

**donderdag 1, 8 en 15 juni,
6, 13 en 20 juli, 3 en 10 augustus**
**Fietstochten door Wemmel en
omgeving (30 à 35 km)**

Natuurpunt Wemmel

19 tot 21.30 uur – vertrek aan de Zandloper
Meebrengen: fiets in goede staat. Elektrische
fietsen zijn welkom, maar bepalen niet het
tempo. De gemiddelde snelheid is 15 km/u.
gratis

info: Jef Geelen, 0497 28 58 60 of
jefgeelen2@gmail.com

**donderdag 1 en 8 juni,
3 en 10 augustus**
Scrabble en petanque

Okra Wemmel

14 uur – Auxilium

info: Marie-Danielle Rorsvort (scrabble),
02 460 54 54, Madeleine De Visscher (petanque),
02 460 24 08

**vrijdag 2 en 16 juni,
4 en 18 augustus**

Kaarten

Okra Wemmel

14 uur – Auxilium

info: Rosalie Heyvaert, 02 460 74 44

**zaterdag 3 juni tot
zondag 17 september**
**31e zomerzoektocht in Lier en
omstreken**

Davidfonds Wemmel –
Relegem – Hamme

prijs: 15 euro (leden), 30 euro (niet-leden)
info: Hugo Goossens, hugo.goossens.w@skynet.be,
02 460 13 21

zondag 4 juni
Naar pastoor Cuong in Heikruis

Okra Wemmel

vanaf 12 uur – Heikruis

Barbecue met muzikale omljsting.
info: Luc De Ridder, 02 460 03 24

donderdag 8 juni
Reis naar Nieuwpoort met liftbus

Samana Wemmel-Hamme

10 tot 19 uur – vertrek aan Auxilium

(Pastoriestraat) en Residentie Geurts

prijs: 40 euro (dranken niet inbegrepen)

info en inschrijven (voor 1 juni): Eliane Van den
Bossche, 02 460 37 82 en bij kernleden Samana

zondag 11 juni
Eindejaarsfeest

Kids&Us

9 tot 14 uur – GC de Zandloper
gratis

info: www.kidsandus.be

dinsdag 13 juni
**Daguitstap met bezoek aan
Dendermonde (met gids)**

Markant Wemmel

info: noelavanhoof@gmail.com, 0496 21 77 00

dinsdag 13 juni en 8 augustus
Wandelen

Okra Wemmel

13.45 uur – afspraak aan SKC (Raedemaekerlaan)

info: Jos Vergauwen, 02 470 10 79

dinsdag 20 juni en 22 augustus
Elke stap telt

Okra Wemmel

14 uur – GC de Zandloper

info: Jan Fieremans, 02 269 90 50



16 tot 18 juni
Relegemse dorpsfeesten

Op zoek naar de sterkste man en vrouw

De organisatie van de Relegemse dorpsfeesten, die plaatsvinden in het centrum van Relegem, gaat dit jaar voor het eerst op zoek naar de sterkste man en vrouw. De wedstrijd gaat zondag om 16.30 uur van start. 'De vorige jaren hielden we altijd een wedstrijd bierbakstapelen. Dat was zeer leuk, maar leverde vaak dezelfde winnaars op', zo vertelt voorzitter Luc Van de Gucht. 'Daarom hebben we dit jaar voor iets nieuws gekozen. De deelnemers zullen vier proeven moeten afleggen, en moeten onder meer een tractor voorttrekken. De vrouwen en mannen worden in aparte categorieën onderverdeeld, en er is een prijs voor de winnaars. Iedereen kan zich gratis ter plaatse inschrijven. De deelnemers moeten overigens niet van Relegem afkomstig zijn.' Nog nieuw tijdens de dorpsfeesten is de wandelzoektocht op zaterdag om 14 uur. 'Normaal vond op zaterdagmiddag altijd de loopwedstrijd plaats, maar die is nu door omstandigheden verplaatst naar vrijdagavond', legt de voorzitter uit.

Tijdens het feestweekend valt er nog heel wat meer te beleven. Zowel op vrijdag als op zaterdag is er een dansavond, met nadien een deejay. Op zondag is er al om 8 uur ontbijt, gevolgd door een eucharistieviering, een samenkomst van oude tractoren, een barbecue vanaf de middag en een schiettoernooi om 14 uur. Gedurende drie dagen is er ook heel wat randanimatie, zoals springkastelen en kermisattracties.

info: www.relegemsedorpsfeesten.be

donderdag 29 juni
Viering 80-, 90- en 100-jarigen
Okra Wemmel
14.30 uur – zaal SKC

donderdag 29 juni,
27 juli en 24 augustus
Wandeltochten
Natuurpunt Wemmel
19.30 tot 21.30 uur – plaats van afspraak
nog te bepalen
meebrengen: stevige schoenen en kleding
aangepast aan het weer
info: Rik Devriese, 0472 29 53 91 of
hendrik.devriese@skynet.be, www.natuurpunt.be

maandag 3 juli tot
vrijdag 25 augustus
Speelplein 3sje
activiteiten van 9.15 tot 16 uur (opvang van 8 tot
18 uur) – complex 'Zijp' (Zijp 101)
Alle kinderen van 2,5 tot 14 jaar zijn welkom.
Elke week knutselen en spelen we rond een ander
thema, en we gaan op uitstap. Er is geen speel-
plein op 21 juli, 14 en 15 augustus.
info: www.speelplein3sje.be, 0479 18 06 48 of
speelplein3sje@gmail.com

woensdag 5 tot zondag 9 juli
Cruise op de Rijn
Okra Wemmel
info: Luc De Ridder, 02 460 03 24

vrijdag 14 juli
Daguitstap naar Klein-Brabant
Okra Wemmel
info: Luc De Ridder, 02 460 03 24

donderdag 3 augustus
Avondwandeling
Laermanspad tegendraads
Sociaal Culturele Vereniging Van
Liberale Vrouwen (SCVVLV)
19 uur stipt – afspraak parking Dries (Driesstraat)
Avondwandeling met tussenstop in Op 't Hoeksken.
prijs: 3 euro per persoon (leden en partner),
4 euro (niet-leden), consumptie inbegrepen
info: Monique van der Straeten, 02 461 19 38

zaterdag 5 tot zondag 13 augustus
Zomerkamp in Kasterlee
Grensland vzw
Voor Nederlandstalige kinderen van 6 tot 16 jaar,
uit Wemmel en omstreken.
info en inschrijven: www.grensland.org



zondag 2 juli
Vlaams Feest in de Zandloper

De Nederlandse Culturele Raad Wemmel (NCRW) zet ook dit jaar heel wat activiteiten op het getouw naar aanleiding van de 11 juliviering. Net zoals andere jaren is de locatie van het gebeuren GC de Zandloper. De iets sportievere deelnemers zijn op 2 juli het best om 14 uur van de partij, want dan begint er een wandeltocht en een fietstocht. 'De fietstocht is 25 kilometer lang en zal vier dorpen aandoen', vertelt organisator Monique Froment. 'Zoals elk jaar is er ook een wandeltocht rond een bepaald thema. Dit jaar gaan we op zoek naar de voetweg op parking C, zeer actueel dus. Toen ik de wandeling uitstippelde, bestond de voetweg overigens nog. Intussen is hij wel al afgeschaft, maar de wandeling gaat zeker door.'

Wie niet gaat wandelen of fietsen, kan vanaf 15.30 uur genieten van een drankje, een stuk taart en wat achtergrondmuziek. Om 17 uur gaat het avondprogramma van start. 'Er is een muziekoptreden van de groep Passe-Partout. Die spelen akoestische muziek van tafel tot tafel', zegt Froment. 'Omstreeks 18 uur steken we de barbecue aan. Voor het lekkere vlees en de bijgerechten zorgen Lobke en Lennert Van Belle van Cultuur BarBar, het café van de Zandloper. Op de barbecue na zijn overigens alle activiteiten gratis. Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind, want dan kan alles plaatsvinden op de binnenkoer. Bij regenweer wijken we uit naar de grote zaal. We hopen opnieuw een 150-tal mensen te mogen ontvangen.' (JS)

woensdag 16 tot zondag
20 augustus
Meerdaagse naar Sauerland
Okra Wemmel
info: Luc De Ridder, 02 460 03 24

zaterdag 19 augustus tot
maandag 21 augustus
Tentoonstelling
Eugene Laermans Kunstkring
14 tot 18 uur (zaterdag), 14 tot 18 uur (zondag),
10 tot 18 uur (maandag) – GC de Zandloper
Tentoonstelling van de werken die de leden
het voorbije jaar maakten.
gratis

zaterdag 19 augustus
Bal Populair met
Roel Vanderstukken & de Corsari's
Wielervrienden van 't Kapelleke
vanaf 20 uur - feesttent Jaarmarkt
info en tickets: www.wielierclub.be, 0476 32 80 48

zaterdag 19 augustus
Dorpelingenkoers
Wielervrienden van 't Kapelleke
vanaf 15 uur – vertrek voor gemeentehuis
Op een gesloten omloop van 1,1 km kunnen
verenigingen en vriendenkringen wedijveren om
gedurende 1 uur de meeste rondjes bij elkaar te
fietsen. Om 15 uur starten we met een ploegen-
tijdrit over 3 rondes (3,3 km). Elke deelnemende
ploeg bestaat uit 4 deelnemers.
info en inschrijven: www.wielierclubwemmel.be

zondag 20 augustus
Bianchi trofee
Marc Sergeant Classic
Wielervrienden van 't Kapelleke
8 tot 10 uur - tent voor gemeentehuis
(inschrijven en vertrek)
Kies tussen 30 km (familietocht), 60 of 80 km
(voor wielertoeristen).
info: www.wielierclubwemmel.be

zondag 20 augustus

Stratenloop

Run4Fun Wommel

vanaf 13.30 uur – tent voor gemeentehuis (inschrijven en vertrek)

Met kidsrun (400 en 800m) om 14.30 uur, een opwarming door Just Move om 15 uur, en de start van de 3,5 – 7 en 10,5 km om 15.15 uur.

prijs: 5 euro (vooraf inschrijven),

8 euro (ter plaatse inschrijven)

vooraf inschrijven via www.facebook.com/run4funwommel of via

run4funwommel of via

stratenloopwommel@gmail.com

zondag 27 augustus

Fiets- en wandeltocht

Landelijke gilde Wommel-Relegem

14 uur – Relegem

prijs: gratis (leden), 5 euro (niet-leden)

meer info: Marc Van Roy,

vanroy-smets@hotmail.com

donderdag 31 augustus

Ledenbijeenkomst

Okra Wommel

14.30 uur – zaal SKC

info: Luc De Ridder, 02 460 03 24

week van 3 juli, 10 juli, 24 juli,
14 augustus, 21 augustus
Creatief taalkamp Frans

Atelier Overbos

10 tot 16 uur – Koningin Fabiolalaan 25
voor kinderen van 8 tot 14 jaar

info: 0496 80 10 08,

juf.christel@hotmail.com,

facebook.com/atelieroverbos

zaterdag 26 augustus

SpringkastelenfestivalSportregio Noord-West en
gemeente Wommel

13 tot 17 uur – terrein voor gemeentehuis

Met springkastelen voor groot en klein, survivalbanen, slingerbal, sumoworsten, ... Kinderen onder de 10 jaar moeten verplicht worden begeleid door een volwassene.

prijs: 3 euro per deelnemer

info: vtw@wommel.be, 02 462 03 93

Julia, Ghislaine en Anneke

Samen de eenzaamheid

Samen vormen ze een groep van weduwen die elkaar in goede en kwade dagen ondersteunen. Als het kan, ontmoeten ze elkaar drie keer per week in de Zandloper. Tijdens één van hun vele bijeenkomsten waren we erbij. Het werd een leerrijk gesprek met Ghislaine (90), Julia (85) en Anneke (82).

De smaak van het leven

Het verhaal van deze vrolijke weduwen begon dertien jaar geleden. Ghislaine had haar man net verloren en ging door een periode van groot verdriet. Het was haar schoondochter die haar aanmoedigde om opnieuw de stap naar de buitenwereld te zetten. 'Om mijn zinnen te verzetten, ging ik naar het park in Wommel. Daar is ons verhaal op een bankje begonnen. Ik raakte aan de praat met Margaretha, een vrouw die op jonge leeftijd weduwe was geworden. We bleven elkaar ontmoeten en op korte tijd vormden we een groepje van acht weduwen. Het werd een periode waarin we de smaak van het leven opnieuw te pakken kregen. Samen zijn we veel op stap geweest. Julia organiseerde onze uitstappen en zorgde ervoor dat alles vlot verliep. Wat hebben wij samen veel plezier beleefd! Ik herinner me nog levendig hoe Remi, een weduwnaar van 92, herleefde als hij met ons achten wegging. We geksheerden met hem en hadden het over Remi en zijn harem. Jammer genoeg zijn de meesten van ons groepje, Remi inbegrepen, ondertussen overleden.' Op de rijpe leeftijd van Ghislaine, Julia en Anneke is de dood nooit ver weg. Toch praten ze niet over het einde van het leven als iets dat je moet vrezen, eerder als iets dat deel uitmaakt van het leven. En je erop wijst dat je van de tijd die je rest het beste moet maken.

Van elkaar leren

Het valt op dat deze drie dames genieten van elkaars gezelschap. Elke week kijken ze uit naar de vaste dagen (dinsdag, vrijdag, zondag) waarop ze met elkaar afspreken. Het houdt hen recht. Julia maakt duidelijk dat deze wekelijkse

bijeenkomsten voor haar de beste van de week zijn. 'Onze momenten samen zou ik niet kunnen missen. Weet je dat wij op onze leeftijd nog altijd veel van elkaar leren? Als we iets interessants gehoord of gelezen hebben, delen we dat met elkaar. We wisselen ook gerechten of gezondheidstips uit. Waar we kunnen, helpen we elkaar. Ghislaine was laatst op zoek naar een bepaald merk van koekjes. Als ik haar dan kan helpen om die te vinden, ben ik tevreden. Zolang we voor elkaar iets kunnen blijven betekenen, zijn we toch goed bezig, niet?'

Boodschap: optimisme

Anneke is de jongste. Al twee keer verloor ze haar levensgezel. Toch laat ze meerdere keren in het gesprek vallen dat ze gelukkig is. Het verlies heeft haar getekend, maar niet verbitterd. 'We hebben een schone tijd gekend. Dat we van sommige dierbaren afscheid hebben moeten nemen, doet nog altijd pijn, maar het belet ons niet om nog van het mooie in het leven te genieten. Mijn man en ik hebben vroeger veel gedanst. De tango, de twist, de quickstep, de chachacha ... we konden het allemaal. Die glorie tijd is voorbij, maar ik wil de positieve kanten van het leven blijven zien. Samen met mijn dochter naar Brussel trekken en kijken hoe de stad er vandaag uitziet, is iets waarvan ik nog altijd kan genieten. Het valt me wel op hoe snel de mensen vandaag leven en hoe opgejaagd ze zijn. En al die mensen die op beeldschermen zitten te staren ... Men kijkt niet meer naar elkaar. Een jammerlijke evolutie. Toch belet het me niet om optimist te blijven. Mijn tijd hier is te kort om het niet meer te zijn.'

doorbreken

Oorlogskinderen

Julia, Ghislaine en Anneke zijn vrouwen die de oorlog meegemaakt hebben. Als ze erover vertellen, merk je dat die littekens nagelaten heeft. Julia herinnert zich levendig hoe de vliegende bommen uit de lucht vielen. 'De dag dat er een bom gevallen is aan de Lakenbrug zal ik nooit vergeten. Ik zie mijn jongere zusje nog naar de lucht wijzen en zeggen: *Kijk, er zijn zwarte ballonnen die uit de wolken komen neerdalen*. Dat is oorlog. Dat wil je nooit meer meemaken.' Ook voor Ghislaine is de oorlog nog altijd nabij. 'In die tijd woonde ik in Gent. Ik zie nog hoe we met ons gezin een café binnensprongen om aan de bombardementen op het Sint-Pietersstation te ontsnappen. We kropen onder de biljarttafel, verstijfd van schrik. Als ik op televisie beelden van oorlogen of aanslagen zie, worden die oude wonden opnieuw opengereten.'

Levenslessen

Als je alle levensjaren van deze drie dames bij elkaar telt, krijg je 257 jaren levenservaring bij elkaar. Zijn er levenslessen die ze ons willen meegeven? Ghislaine steekt van wal. 'Mijn moeder heeft me geleerd om eenvoudig te blijven. Wat je ook bereikt in je leven, het is niet het uiterlijke vertoon, maar de eenvoud die je siert.' Anneke benadrukt hoe belangrijk het is om de andere te aanvaarden zoals hij is. 'Het heeft geen zin om je medemens naar jouw wensen te willen boetsen. Elkaar aanvaarden is de kern. Het bespaart je heel wat teleurstellingen en frustraties.' Voor Julia ligt het geluk in de kleine dingen. 'Leer tevreden zijn. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Ik ben er zelfs van overtuigd dat hoe meer je hebt, hoe moeilijker het wordt. In mijn kindertijd waren we tevreden met een voddenpop. Wat hebben jonge mensen vandaag allemaal niet nodig om zich goed te voelen? Ik durf te stellen dat ik met weinig tevreden ben. Geef mij maar een tuin waarin ik groenten kan telen en de natuur aan het werk kan zien. Dat en de



v.l.n.r. Julia, Ghislaine en Anneke

contacten met mijn vriendinnen, meer heb ik niet nodig.' Ghislaine voegt eraan toe: 'Het is een feit dat met het ouder worden je wereld kleiner wordt. Vroeger gingen we op stap. Vandaag gaan onze uitstappen niet verder dan de Zandloper. Maar het feit dat we hier samen blijven komen en weten dat we er voor elkaar zijn, daar gaat het om. Dat geeft ons de moed om door te gaan.'

Nathalie Dirix

Mensen die voor elkaar zorgen en elkaar helpen, die een steun voor elkaar zijn, die vreugde en verdriet delen (op welke manier dan ook). Naar die verhalen zijn wij op zoek voor de zandloperkrant. Ken je personen die in aanmerking komen? Geef een seintje via info@dezandloper.be of meld het aan de balie van de Zandloper tijdens de openingsuren. Alle verhalen, klein en groot, zijn welkom.



Mark Vanderhaegen

De kunst van het duiken

Mark Vanderhaegen (links op de foto) heeft Wemmel al een tijdje achter zich gelaten. Hij koos voor een avontuur in Tenerife, waar hij naar hartenlust zijn passie voor het diepzeeduiken kan beoefenen. Met de hulp van zijn zus Annie Vanderhaegen, apothekeres in Wemmel, kwamen we hem op het spoor.

Welke herinneringen heb je aan Wemmel?

‘Ik heb er een prachtige, mooie kindertijd beleefd. Ik ging er naar de kleuter-, basis-, turn- en muziekschool in de Vandenbroeckstraat. Elke dag bleven we met enkele vrienden (Hans, Stef, Steven en Bruno) nog wat spelen in het park. Daar was altijd wat te beleven na school. Spijtig genoeg zijn veel van mijn vrienden en klasgenoten daarna naar andere scholen getrokken.’

Wanneer vertrok je uit Wemmel?

‘De grote stap naar het avontuur heb ik gezet in 2004. Ik heb toen een jaar vrij genomen en heb 3 maanden in Nieuw-Zeeland en 9 maanden in Australië rondgetrokken. Je vindt er enorm veel backpackers die de landen al werkend en rondtrekkend bezoeken. Ik bleef er tot ik ontdekte dat ik met het openwaterduikbrevet dat ik in Australië had behaald naar de Dominicaanse Republiek kon gaan om er in een mum van tijd ‘PADI Open Water Instructor’ te worden.

Sinds 2007 heb ik gedoken en duiklessen gegeven in de Dominicaanse Republiek, de Bahama’s, Griekenland, Thailand, Nederland, Egypte, Indonesië, Nieuw-Zeeland en Spanje.’

Vanwaar de keuze om uiteindelijk in Tenerife te gaan wonen?

‘Als je een rondtrekkende duikinstructeur bent, heb je 30 kilo duikmateriaal en 5 kilo kleding, pc etc. nodig, om elke 6 maanden van continent te veranderen. Mijn huidige businesspartner en ik waren al jaren bevriend en aan het praten over ons eigen utopische duikbedrijf. Toen ik een vriend ging bezoeken in Tenerife en enkele duiken had gemaakt, dacht ik meteen: *Dit is dé plek!* Tenerife is een van de meest ontwikkelde gebieden voor toerisme en recreatie in Europa. Er zijn fantastische duikstekken, het hele jaar door. Dat was het begin van onze duikschool ‘12dive’ (one-two-dive), drie jaar geleden, onder de noemer ‘The Art of Diving’.

MENSEN

groeten uit Tenerife

Wat zijn de voor- en nadelen van leven in Tenerife?

‘Tenerife heeft een uitzonderlijk klimaat: het is hier altijd zomer. Er is ontzettend veel te beleven en te ontdekken. Veel mensen komen hier al tientallen jaren en vinden telkens weer iets nieuws. Je moet hier wel stalen zenuwen en tonnen geduld-met-de-glimlach hebben om te kunnen opboksen tegen de bureaucratie en de siësta- of koffiepauzementaliteit. Veel dingen duren hier veel langer dan wij gewoon zijn in België.’

Heb je veel contact met de Vlamingen?

‘Niet zo veel als ik zou willen. Vlamingen zijn meestal zeer geïntegreerd en bescheiden. En ik werk zes dagen op zeven, waardoor er bitter weinig vrije tijd overblijft. Op zakelijk gebied is het wel leuk om met Vlamingen samen te werken. Het toerisme in Tenerife is voor een groot stuk gecreëerd door Belgen. Google maar eens naar de geschiedenis van TenBel.’

Hoe heb je het diepzeeduiken ontdekt?

‘Toen ik in Cairns (Australië) nabij het Great Barrier Reef was, kon ik toch moeilijk terugkeren naar enkele vrienden die al duiker waren, zonder er zelf gedoken te hebben. Er zijn veel dingen die deze sport interessant maken. Hoe meer ik duik, hoe meer ik het onderscheid maak tussen de aarde en de ‘blauwe planeet’. Het is zalig om te kunnen zweven en dieren te zien waarvan je geen enkel benul hebt hoe ze leven en veranderen tijdens hun groei. Veel dieren veranderen van gedrag, eetgewoonten, soms van mannetje naar vrouwtje (Nemo) of omgekeerd. Er zijn ontzettend veel vormen van symbiose. En als we de planeet willen redden, moeten we eerst meer leren van de zee en hoe we haar kunnen beschermen.’

Is duiken een gevaarlijke sport?

‘Het kan gevaarlijk zijn als je verkeerde beslissingen neemt of niet ervaren of fit genoeg bent om situaties aan te kunnen. De belangrijkste regel om in geval van gevaar te reageren is totaal tegen al onze instincten ingaan. Je stopt beter, denkt na en reageert pas dan. Het is

fout om je ademautomaat uit te spuwen, snel naar de oppervlakte te schieten, te lang te diep te gaan of om je trimvest verkeerd te gebruiken. Het is natuurlijk ook vanzelfsprekend dat je, als je met zuivere lucht en met een mooi onderhouden, comfortabele duikuitrusting duikt, in het gezelschap van ervaren duikinstructeurs, veel minder snel iets gaat overkomen. Zelf heb ik veel geleerd van mijn collega's en door ervaring heb ik vervelende situaties kunnen vermijden door tijdig en snel te reageren. Er zijn veel 'cowboy-duikers' en duikcentra die het niet te nauw nemen met de regels, maar in mijn duikschool leggen we de lat zeer hoog en hebben we – na slechts drie jaar – de reputatie dat we een van de beste en veiligste van Tenerife zijn.'

Welke band heb je anno 2017 nog met Wemmel?

'Ik voel mij nog altijd een geboren en getogen Wemmelaar, en ben trots op mijn streek en afkomst. De meeste van mijn vrienden, familie en kennissen wonen er nog altijd in de buurt. Maar gelukkig is Tenerife makkelijk en goedkoop te bereiken. Daardoor kan ik meerdere keren per jaar naar België vliegen. Daar ben ik blij om.'

Steven Verhamme

EN

Greetings from Tenerife!

Mark Vanderhaegen left Wemmel some time ago and ended up in Tenerife, where he is currently running a diving company. 'The more I dive, the more I can see the difference between the earth and the 'blue planet'. It's great being able to float and see creatures whose lives and the way they change as they grow are a complete mystery to me. Many animals go through changes in behaviour, eating patterns and even gender (Nemo). Symbiosis occurs in an incredible number of forms. And if we want to save the planet, we first of all have to draw lessons from marine life and discover how this can be protected.' 'I still consider myself as a native of Wemmel and am proud of my district and origins. Most of my friends, family and acquaintances still live in the area. Fortunately Tenerife is easily and affordably accessible so I manage to fly to Belgium several times a year.'

INFORMATIE

nieuws uit het centrum

2 juni tot 18 juni Bart Henderickx Beschouwingen

EXPO

9 tot 17 uur – GC de Zandloper

Fotografieren betekent voor Bart een kier maken in een taaie, alleen in onze gedachten bestaande wand.

Gesloten tijdens het weekend en op 5 juni.
gratis

maandag 3 juli tot vrijdag 7 juli Hakuna Matataal

TAALSTAGE NEDERLANDS

activiteiten van 9 tot 16 uur

(opvang van 8 tot 17:30 uur)

GC de Zandloper

Met een gevarieerd programma beleven kinderen van 4 tot 12 jaar een unieke week in het Nederlands. De begeleiders stimuleren de kinderen tijdens het spelen om Nederlands te spreken. Het zijn geen taallessen.
info: www.dezandloper.be

8 augustus tot 4 september Loes Geuens Displaced

EXPO

9 tot 17 uur – GC de Zandloper

Twee jaar lang fotografeerde Geuens vier leefgroepen van kinderen en jongeren die door de jeugdrechter geplaatst zijn. Gesloten tijdens het weekend.
gratis

© Guillaume Kayacan



maandag 21 augustus 11e Jaarmarktfestival met Wemmels talent & Laura Tesoro

MUZIEK

De grote festivaltent op het grasplein aan het gemeentehuis zorgde vorig jaar voor een nieuw elan van het festival én voor een recordopkomst van meer dan 1.400 aanwezigen. Een nieuw ingrediënt dit jaar is het buitenpodium, waar vanaf de vroege namiddag een surprisecoverband voor extra muzikale sfeer zal zorgen. Aansluitend gaat om 17:30 uur het festival in de tent van start met enkele verrassende lokale, Wemmelse en regionale talenten. Het feest wordt later op de avond compleet gemaakt met 2 toppers van formaat: de energieke en funky Laura Tesoro (en band), en de partycoverformatie Xqueuee, die 120 hits in 90 minuten brengen. De afsluiter van de nacht is dj Samsation.
[gratis • meer info: www.dezandloper.be](http://www.dezandloper.be)



woensdag 6 september Ezelsoor Boekenkaftdag

FAMILIE

Aan het begin van het schooljaar kunnen lagere schoolkinderen in de Zandloper hun boeken komen kaften. Natuurlijk krijg je hulp van kaftassistenten, en er is speciaal Ezelsoorkaftpapier! Verder houden alle ingrediënten (illustratoren, sfeervolle zaal, workshops, randanimatie ...) stand voor een jaarlijks feest dat ondertussen bekend is bij alle Wemmelaars.

14 tot 17 uur – GC de Zandloper • [gratis](http://www.dezandloper.be) ☎ 📞 📞 📞

Vrijwilligers voor Zandloper-vestiaire gezocht

Na jaren van engagement hebben de 2 vestiairemedewerkers Jan en Mieke beslist om er op het einde van het seizoen mee op te houden. De Zandloper wil hen danken voor hun nooit aflatende, vriendelijke onthaal en inzet. Voor volgend seizoen (vanaf september 2017) is het centrum op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die tijdens de zaalvoorstellingen deze taak willen overnemen in een beurtrol. Ben je van nature klantvriendelijk en kom je graag onder de mensen? Dan is het zeker een fijne ervaring om vóór de start van onze voorstellingen de jassen in ontvangst te nemen, tijdens de voorstelling de bewaking te verzekeren en na afloop de jassen terug te bezorgen. De Zandloper zorgt voor een gepaste (vrijwilligers)vergoeding.

[Interesse? Meld je meteen aan via info@dezandloper.be.](mailto:info@dezandloper.be)



Faciliteitengemeenten

Nul op de schaal van Richter

‘Er beweegt wat in de gemeenten met een bijzonder taalstatuut. Het lijkt erop dat het pad van de communautaire provocatie wordt verlaten voor de weg van het overleg. Het zal stap voor stap gaan en af en toe zal er nog wel eens gestruikeld worden, maar deze weg lijkt alleszins heilzamer dan die eeuwige, zinloze communautaire carrouzels.’ Dat schreven we in februari 2014. Kunnen we nog steeds over een zekere ontspanning spreken na wat recente struikelingen? Het antwoord is ja, zeker als je het over een langere periode bekijkt. Omdat er geen andere weg is dan die van overleg en samenwerking. Omdat de meeste mensen de communautaire scherpslijperij stilaan beu zijn. Want, zeg nu zelf, het zijn vermoeiende bezigheden.

Stand van zaken

Zo bereikte ons begin februari het bericht van het ontslag van de Vlaamse oppositieschepen Geertrui Windels in Sint-Genesius-Rode. Ze werd gepest, zei ze. Sommige beslissingen werden zonder haar genomen in een voorvergadering. Ze kreeg nauwelijks geld om een beleid te voeren. Triest en niet fraai uiteraard, kinderachtig zelfs, hoewel burgemeester Rolin benadrukte

dat er juist beter wordt samengewerkt tussen de taalgemeenschappen.

Zo bereikte ons ook een bericht uit Linkebeek. Een vraag eigenlijk. ‘Derde keer, goede keer?’, vroeg de Franstalige meerderheid zich af. Nee, er zal een vierde keer moeten komen. Na Thiéry tot twee keer toe en Ghequiere één keer is het nu de beurt aan Geeurickx om door de meerderheid in de gemeenteraad van Linkebeek voorgesteld te worden als burgemeester. Is dat nodig, vier keer? Nee, niet nodig, tenzij je de taalwetten wil negeren. Of via de omweg van buitengewone gemeenteraadsverkiezingen alsnog benoemd wil kunnen worden.

Sfeer is goed

Of een bericht uit Kraainem, waar de Franstalige politici er een eigenzinnige interpretatie van eenheid op na houden en de politieke malaise stilaan totaal is. Niets communautairs deze keer, wel ruzie tussen Franstaligen onderling. CDH, MR en Défi leven er al maanden in onmin. Na de benoeming van de nieuwe burgemeester halfweg de legislatuur raken de bevoegdheden maar niet verdeeld – waardoor iedereen voor alles en niets verantwoordelijk is – en worden

zodat alle belangrijke beslissingen uitgesteld. Union: eenheidslijst? Eerder: onenigheidslijst. Al zou de sfeer onlangs verbeterd zijn, aldus burgemeester Cardon de Lichtbuer.

Zo bereikte ons ook een bericht uit Wezembeek-Oppem, over het ambitieuze nieuwe administratieve centrum, maar ook over de Franstalige meerderheid die een nieuwe voorzitter voor het OCMW voorstelt. Maar: de dame in kwestie raakt niet benoemd wegens een te geringe kennis van het Nederlands; geen volgens de Vlaamse oppositie, voldoende volgens de burgemeester. Blijkbaar niet genoeg, want na een noodzakelijk bezoekje aan de provinciegouverneur adviseerde die om haar niet te benoemen, wat minister Homans ook deed. Een korte communautaire rimpeling die nauwelijks de pers haalde.

Sprong of struikeling

Ja, de gemeenten met bijzonder taalstatuut blijven kleine, boeiende, soms wat bizarre gemeenten. Gewone gemeenten zullen ze nooit worden, alleen al omwille van hun statuut. Soms springen ze, soms struikelen ze. Zo willen Sint-Genesius-Rode en Wemmel

INFORMATIE

rand-nieuws

een eigen jeugd- en sportbeleid voeren, zoals in alle andere Vlaamse gemeenten. Bij gebrek aan gemeente-initiatief sprong vroeger de Vlaamse Gemeenschap in de bres. Afwachten wat dat wordt. Of zo onderschrijven de burgemeesters van Kraainem en Wezembeek-Oppem mee de Vlaamse oproep voor een eerlijke verdeling van het vliegtuiglawaai, waarmee ze voor het eerst tegen hun Franstalige partijgenoten uit Brussel durven in te gaan. Springen. En dan ... doet Sint-Genesius-Rode, als enige gemeente uit de streek, niet mee aan de nieuwe afvalintercommunale Intradura, omdat ze het alleen goedkoper denkt te kunnen. Of wil Kraainem liever geen lokalen van de gemeenteschool ter beschikking stellen voor lessen Nederlands. Struikelen. Enkele lichte trillingen, niet genoeg voor de schaal van Richter.

Geert Selleslach

maandag 11 september Infodag lessen Nederlands

Wil je Nederlands leren? Ken je iemand die een cursus Nederlands zoekt? Ken jij de ideale kandidaat voor een conversatiegroep? Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert infodagen over de lessen Nederlands. Je kunt er informatie vragen en inschrijven voor een cursus Nederlands of een conversatiegroep.

*14 tot 15,30 uur en 18 tot 19,30 uur
in GC de Zandloper
meer info / andere locaties?
gratis telefoonnummer 0800 123 00,
www.infonl.be, info@infonl.be*



zondag 3 september Vijfde Gordelfestival

Trefpunten

Op zondag 3 september laat het Gordelfestival je voor de vijfde maal op een sportieve manier kennismaken met de charmes van de Vlaamse Rand rond Brussel. Deze keer staat Sint-Pieters-Leeuw in de kijker. In het Colomapark bevindt zich het vertrekpunt van een reeks speciaal uitgestippelde wandelingen en fietstochten doorheen het Pajottenland en de Zennevallei. Een aantal muzikale Vlaamse topacts, een avonturenparcours en een dorp vol kindersanimatie zorgen mee voor een gezellige sfeer. Ook Provinciedomein Huizingen is opnieuw van de partij, als tweede grote trefpunt.

100 km in peloton

We rijden dit jaar de fameuze 100 km rond Brussel voor het allereerst in peloton. Zin om je grenzen te verkennen met een sportieve uitdaging van formaat? Of wil je gewoon eens non-stop een stevige afstand afleggen in peloton doorheen een gevarieerde regio? Dan is deze fietstocht iets voor jou.

Gratis Gordelfestival-app

Als ideale voorbereiding geeft het Gordelfestival je bovendien een zomer lang muzikale en sportieve tips uit de Vlaamse Rand. Wat denk je van een weekendje Druivenstreek, waarbij je de bekende Druivenfeesten combineert met een stevige fietstocht in het groen bijvoorbeeld? De gratis Gordelfestival-app zet je meteen op weg doorheen de mooiste fiets- en wandelroutes en bezienswaardigheden in de streek.

Info

www.gordelfestival.be

ZANDLOPER is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Zandloper en vzw 'de Rand'. De zandloper komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. REDACTIERAAD Inge Bex, Pieter Ceuleers, Guido Deschuymer, Frieda Hermans, Geert Pittomvils, Diana Joppe-Van Bergeijk, Kristof Smet, Laurent Vandensande, Dirk Vandervelden VORMGEVING heartwork.be FOTOGRAFIE Tine De Wilde DRUK IPM printing nv EINDREDACTIE Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,

veerle.weeck@derand.be HOOFDREDACTIE Geert Selleslach, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be REDACTIEADRES GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, 02 460 73 24, info@dezandloper.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel ARCHIEF Je vindt deze editie en het volledige archief van de zandloper op www.dezandloper.be FSC-NUMMER

Frédéric Pallier

Frédéric Pallier (38) leest niet elke dag, maar heeft altijd wel een boek op de plank liggen. Hij werd tweetalig opgevoed en ging naar een Franstalige school. Dat maakt dat Frédéric zowel in het Nederlands als in het Frans leest, en zelfs in het Engels. Voor deze drie van koos hij uit een lange lijst aanraders één favoriet boek in elke taal uit.

L'arrache coeur **Boris Vian**

'Ik kende Boris Vian van zijn Franstalige liedjes met grappige teksten uit de jaren 50. Mijn broer raadde me zijn boek aan. Als 16-jarige was het de eerste keer dat ik zo in een boek opging. De taal, de manier van schrijven, het verhaal en ook het verhaal achter het verhaal fascineerden me. Een psychiater komt in een nieuw dorp terecht en wil iedereen analyseren. Hij bekijkt bijvoorbeeld de relaties tussen man en vrouw, en wat een koppel doormaakt als er kinderen bij komen. Het is een surrealistisch boek. Het gaat over onze wereld, maar er gebeuren rare dingen die iedereen normaal vindt. Zo vinden kinderen tijdens het spelen blauwe slakken. Ze eten ze op en kunnen vliegen. Heel grappig allemaal. Vian heeft een simpele, vlotte en vloeiende schrijfstijl. Hij maakt ook nieuwe woorden die je wonderbaarlijk genoeg meteen begrijpt. Intussen las ik het boek al twee of drie keer.'

Schipbreuk **Akira Yoshimura**

'Schipbreuk gaat over een 9-jarige jongen in de Japanse middeleeuwen. Het dorp leeft van visserij en zoutwinning, maar dat brengt niet veel op. Daarom besluit de vader zich voor drie jaar te verkopen voor contractarbeid, en moet het jongetje instaan voor het gezin. De mensen uit het dorp hopen al jaren op een schipbreuk. Als er storm op zee is, steken ze grote vuren aan om de schepen in nood te lokken. Op een dag komt er uiteindelijk een schip, maar dat brengt meer ongeluk dan geluk.'

'Het boek gaat over de gewone dingen des levens. Je zou kunnen denken dat het saai is, maar dat is het niet. De kleine verhaaltjes over huwelijken, de visserij ... maken het tot een heel fijn boek. Als je door de gewone dingen heen leest, gaat het boek ook over de vergankelijkheid van het leven, en over hoe de jongen met een hard leven afstand kan nemen van de situatie. En al is het een triest verhaal, je merkt dat je door het boek te lezen zelf ook afstand kan nemen. Heel straf!'



© Time De Wilde

The pillars of the earth **Ken Follett**

'Een bestseller die voor mij het plezier van het lezen naar boven haalt. Het is geen hoogstaande literatuur, maar het niveau van Engels is perfect om te lezen. Het gaat over de bouw van een kathedraal in de 12e eeuw in Zuid-Engeland. Er zijn voor- en tegenstanders, en die saga strekt zich uit over twee generaties. De politiek is zeer onstabiel. Als lezer word je daarin meegesleept. Er zijn heel veel personages: 26 om precies te zijn. Toch heb je het gevoel dat je ze allemaal goed kent. Elk personage kent zijn ups en downs. Follett trekt je mee in een verhaal over liefde, haat en onrecht. Follett zet een historische roman neer, waarbij je merkt dat hij kennis van zaken heeft over het onderwerp. Je voelt ook dat hij de tijd nam om alles correct te schrijven. Ik ben een fan, en las dit dikke boek al twee keer. Ook andere boeken van hem zijn zeker de moeite.'

Marijke Pots

Ontdek de drie van ... in de bib!

In de drie van ... vertellen Wemmelaars elke maand over drie boeken die hen beroerden, ontroerden, bijbleven of verrast hebben. Hun selectie vind je ook in de bibliotheek van Wemmel. In juni kan je de drie aanraders van Frédéric Pallier in de bib vinden. Spring dus zeker eens binnen en ontdek de verhalen van Boris Vian, Akira Yoshimura en Ken Follett.