

de zandloper

jaargang 3, nr 6 • juni 2002 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus)



inhoud

UIT DE GEMEENTE

- 2-3 Mountainbiken tijdens Gordel
- 3 Sportkampen in Wemmel
- 4 Priester Moens gevierd
- 5 Wemmelse avondmarkt
- 6 Nationale Plantentuin

VERENIGINGSNIEUWS

- 3 Oproep NKR
- 6 Wemmel viert 11 juli
- 7 BBQ Chiro
- 7 Teken- en schilderatelier
- 14-15 Activiteitenkalender

DE ZANDLOPER

- 8 Foto-expo's
- 9 Wereldbeker voetbal
- 9 Gordel
- 16 Agenda

RAND-NIEUWS

- 10-11 Minderhedendiscussie
- 12 Campagne 'Ik oefen Nederlands'
- 13 Hoe onthaal je anderstaligen?
- 13 Tegendraads - zomerworkshops



2-3
Ontdek Wemmel met de fiets

4

**Frans Moons:
50 jaar priester**



6

**Wemmel viert 11 juli in
Villa3's en Plantentuin**

8-9

**3 x foto-expo
in De Zandloper,
juni-september**



Gordelen met voor de tweede maal mountainbike in Wemmel

Een gesprek met Raf De Visscher, mede-organisator van het mountainbikeparcours

Vorig jaar kon je in Wemmel tijdens de Gordel voor het eerst mountainbiken. Het mooie en golvende parcours en de animatie aan het vertrek- en eindpunt maakte van de eerste editie meteen een schot in de roos. Tientallen vrijwilligers werkten zich in het zweet om alles in goede banen te leiden. Het was hard werken, maar ook veel lachen geblazen, zowat de kenmerken van de drie initiatiefnemers Joris Herpol, Raf De Visscher en Marc Blancke. Zij zorgen er ook dit jaar voor dat je op 1 september met de fiets de weiden van Wemmel en omgeving kan induiken.

Joris Herpol, plaatselijk journalist, stuwende kracht achter 't Cursiefje en medewerker



van de zandloper, kwam met het oorspronkelijke idee op de proppen. Hij wou vanuit de Cultuurraad al lang 'iets' organiseren tijdens de Gordel, onder meer om het Nederlandstalige karakter van de faciliteitengemeente Wemmel te benadrukken. "In de grote Gordelpunten als Dilbeek of Zaventem gebeuren de grote dingen; in Wemmel of de andere faciliteitengemeenten valt er tijdens de Gordel veel minder te beleven", zo vertelt woordvoerder Raf De Visscher. "Daarom hebben wij via de Nederlandse Culturele Raad van Wemmel bij organisator Bloso gepleit om een initiatief naar hier te halen. Bloso was op zoek naar een nieuw vertrekpunt voor een mountainbikeparcours. We hebben direct toegehapt en de Gordel-mountainbike Wemmel was geboren. Ik heb een parcours uitgetekend, Joris is de algemeen coördinator van de voorbereiding en de organisatie op de dag zelf en Marc Blancke zorgt dat de catering in orde is."

Twee parcours

Er zijn twee parcours uitgestippeld: één van 25 km en een grote toer van 40 km. Op de gevaarlijke punten zijn - Gordelgetrouw - de nodige beveiligingen voorzien. "Vorig jaar, tijdens onze eerste editie, hebben we heel goede reacties gekregen op het parcours en de organisatie, al waren er natuurlijk nog wat kleine kinderziektes die we dit jaar proberen weg te werken. Daarnaast gaan we nu ook een grote tent zetten aan Villa3's, het jeugdcentrum aan de Zijp en tevens vertrekpunt. Hier zal allerhande randanimatie

plaatsvinden. Zo kijken we uit naar een klimmuur en andere attracties", voegt Raf De Visscher eraan toe.

Beide toeren vertrekken aan Villa3's en gaan door het domein van de sportschool naar Meise, Oppem, Ossel, Brussegem en Lint-hout. De kleine toer gaat dan opnieuw naar Ossel en terug over Relegem. De grote toer gaat nog een stukje verder naar Merchtem, Mollem, Kobbegem en komt dan ook over Relegem en Zellik terug. "Het grootste gedeelte van het parcours zijn grindwegen en veldwegen. De meeste zijn goed bereikbaar, al zitten er een paar moeilijke stroken tussen, maar dat mag natuurlijk. Primeur dit jaar is dat we door een beek rijden. Het wordt dus boeiend."

Ondersteuning

Het is niet aan te raden je fietsdoop te laten plaatshebben op dit mountainbikeparcours, maar een specialist moet je ook niet zijn. Aangepast materiaal is wel vereist. Verder hangt de moeilijkheid van het parcours vooral af van de weersomstandigheden. Als het droog is, zal het wel meevallen, maar bij nat weer kan het vrij zwaar worden. "Maar er is natuurlijk de nodige ondersteuning", stelt Raf De Visscher ons gerust. "We zijn voortdurend bereikbaar zodat we de mensen die pech hebben, kunnen ophalen. Ook rijden er twee wagens continu rond om mensen in nood te helpen. Vorig jaar is gebleken dat het vooral om kleine dingen gaat zoals een zadelbreuk bijvoorbeeld." Is dat geen pijnlijke zaak? (Gelach) "Nee, want dat gebeurt meestal niet als je er opzit. Een zadel breekt pas af als je je rechtzet." Dus gewoon niet terug gaan zitten. Logistieke ondersteuning komt van het Gordelsecretariaat in Sint-Genesius-Rode. Dat levert en financiert zaken als de inschrijvingsformulieren, bewegwijzeringsmateriaal, signaalgevers, mensen voor de veiligheid, enzovoort. Voor de tent en de animatie wordt een beroep gedaan op de Nederlandse Culturele Raad die daarvoor een budget voorziet. De samenwerking met Bloso loopt wel niet altijd van een leien dakje. "Er heerst een beetje bureaucratie bij

Bloso”, vertelt Raf De Visscher. “Op papier zien de afspraken er allemaal heel mooi uit, maar in de praktijk durft dat wel eens anders uit te draaien. Het was voor ons ook moeilijk omdat wij in een totale organisatie instapten en ons aan hun richtlijnen moesten aanpassen terwijl die niet altijd even



evident en logisch zijn. Zeker omdat wij werken met plaatselijke mensen die veel ervaring hebben op het gebied van organisatie.”

“Ander discussiepunt is de Nederlandstalige uitstraling die wij met de Gordel willen bereiken. Niet iedereen bij Bloso is daarvan overtuigd. Voor hen primeert het sportieve karakter van de Gordel. Het Nederlands-talige aspect hangt er zo maar wat bij, terwijl twintig jaar geleden mensen uit de rand de Gordel juist om die reden hebben opgestart. Dat is door de jaren heen spijtig genoeg een beetje verwaterd”, aldus Raf De Visscher.

Frodo Daems

Inschrijven kan via het Bloso-secretariaat of vanaf 16 juni via het secretariaat van De Zandloper (tel. 02/460.73.24), waar er folders en inschrijvingsformulieren beschikbaar zijn.

Inschrijven kan ook op de dag zelf.

Voorinschrijvingen tot 18 augustus: € 3.

Inschrijvingen van 19 augustus tot 1 september: € 4.

De Gordel gaat dit jaar door op zondag 1 september. Vertrek van de mountainbike aan Villa3's, Zijp 18 b, Wemmel, tussen 8u en 14u.

Sportkampen in Wemmel

Vzw Sportievak (eerste drie weken van juli)
Wemmel sportschool HIW, Zijp 14-16

	leeftijd
dans - zwemmen	8 - 15
tennis - zwemmen	8 - 15
basketbal - zwemmen	8 - 12
turnen - volley - basket - zwemmen	12 - 15
voetbal - zwemmen	8 - 14

prijs intern (met overnachtingen): € 178

prijs extern: € 128

Info en inschrijvingen:

Sportievak vzw

Groeningelaan 40

8500 Kortrijk

tel. 056/26.44.20

fax. 056/26.44.21

Vzw Okido (van 22 juli 2002 tot en met 26 juli 2002)

Wemmel sportschool HIW, Zijp 14-16

Multisportkamp

voor kleuters: 4-6 jaar

balspelen, dans, bewegingsspele, turnen, zwemmen, springkasteel,...;

voor jongeren: 7-14 jaar

balsporten, turnen, zwemmen, dans, gevechtssporten,...

prijs: kleuters: € 70

prijs jongeren: € 80

Info en inschrijvingen:

webstek: www.okido.ws

e-mailadres: okido_wemmel@pandora.be

na 19u. bij Katrien of Koenraad GSM:

0497/65.69.77

Of bij De Peet-Van Neste, Bloklaan 3 bus 22,

1730 Asse

Oproep

Tentoonstelling 30 jaar NKR

Dit jaar viert de Nederlandse Kulturele Raad zijn 30ste verjaardag; De Zandloper wordt er 15 en vzw 'de Rand' 5.

Voor de tentoonstelling over deze verjaardagen zijn we op zoek naar beeldmateriaal. We denken aan foto's, krantenknipsels, filmbandjes, geluidsbandjes, e.a. Beeldmateriaal van de eerste steenlegging in 1973, foto's en affiches over uitzonderlijke activiteiten uit te voorbij jaren, ... het kan ons allemaal helpen om een boeiend en kleurrijk overzicht te geven van het cultureel leven in Wemmel. Indien je geschikt materiaal bezit, kan je dat voor de gelegenheid van deze tentoonstelling aan het secretariaat van GC De Zandloper ter beschikking stellen. Vergeet niet je materiaal te voorzien van naam en adres. We zorgen ervoor dat niets verloren gaat.

Speelplein '3sje'

Speelpleinwerking voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Werking op: 8 juli, 12 juli, 15 juli, 19 juli, 20 aug, 23 aug, 26 aug, 30 aug, telkens van 13u tot 18u. Plaats: Villa3's, Zijp 18b, Wemmel (naast sport- en horecaschool). Inschrijven ter plaatse aan € 3 per kind (€ 2 vanaf tweede kind)

Info: bij Lies Timperman, tel. 02/460.13.65, speelplein_wemmel@hotmail.com

Opgelet!

Vanaf dit jaar is het mogelijk kinderen in de voormiddag naar de gemeentelijke opvang te sturen (voor een halvedagtarief) en in de namiddag naar de speelpleinwerking. Zij worden dan om 13u met de gemeentebus vervoerd van de gemeenteschool naar de speelpleinwerking, waar zij dan kunnen opgehaald worden.

Info over de gemeentelijke opvang: gemeenteschool Wemmel, tel. 02/462.06.31

Priester Frans Moens gevierd

Priester Frans Moens werd vorige maand in de Sint-Engelbertusparochie gevierd. Frans Moens is al een halve eeuw priester en werd eind 1992 medepastoor van René Van de Velde in de parochie Sint-Engelbertus in Wemmel. Frans Moens is ook jarenlang missionaris in Afrika geweest. Een roeping die hem altijd nauw aan het hart heeft gelegen.

“Drie jaar geleden werd pastoor René Van de Velde gevierd voor zijn halve eeuw priesterschap. Nu ben ik aan de beurt, en we denken er niet aan om te stoppen”, verzekert Frans Moens. “Moesten er jongeren zijn die staan te popelen om ons werk over te nemen in de parochie, dan zou ik niet aarzelen, maar dat is het geval niet. Voorlopig is er geen opvolging, en zolang we kunnen, doen we voort.”



Op missie in Burundi

“Eigenlijk wordt er een dubbel jubileum gevierd”, gaat Moens verder. “In 1952 werd ik in Heverlee tot priester gewijd. Dat was een tiental dagen voor mijn 25ste verjaardag. Ik was bovendien één van de 44 Belgen die ervoor gekozen had om missionaris in Afrika te worden. Ze noemden ons de ‘Witte Paters’. Ik trok naar Burundi. Afrika heeft mij altijd geboeid. Ik heb mij ingewerkt in het leren van de moeilijke plaatselijke taal, de denkwijze en de levens van de mensen. De mensen zijn er ook zo hartelijk. Ze leren ons open te staan voor anderen en rustig te leven, en dat is belangrijk. Ik ging er regelmatig op pad naar de verafgelegen schoolkapellen en zette me in bij de vorming van onderwijzers die het land dringend nodig had. Ik heb de missie in 1964 even moeten onderbreken omdat ik ziek was geworden. Na een jaar rust, ben ik er mede dankzij de gebeden van mijn studenten er terug bovenop gekomen. Ik ging terug naar Kitega (Burundi) maar enkele jaren later braken er etnische onlusten uit. Er vielen vele doden. Ook tussen mijn studenten en naaste medewerkers. Ik werd het land uitgezet, en

kwam na 20 jaar Burundi in het naburige Rwanda terecht. Mijn nieuw werkterrein werd de grootste secundaire school van het land: de ‘Groupe Scolaire’ van Butare. Ik kon samen met de Broeders van Liefde mijn vroegere studenten die naar Rwanda waren gevlucht hergroeperen. Zo konden die jonge mensen hun studies verder zetten. Eén van hen was Melchior Ndadaye, die later de eerste democratisch verkozen president van Burundi zou worden. Enkele maanden na zijn aanstelling werd hij echter vermoord.”

De verschrikking van de genocide

Dat het leven van een missiepater in Rwanda niet zonder gevaar is, blijkt uit wat pastoor Moens meemaakte. “Na een verblijf in Israël begin jaren tachtig, mocht ik weer een jaartje naar Nyamata in Rwanda. Dat is de missie waar in 1994 honderden mensen vermoord werden. De kerk werd een nationaal monument ter nagedachtenis van de Rwandese genocideslachtoffers. Zo’n genocide is onbegrijpelijk. Verschrikkelijk.”

“In 1984 werd ik samen met twee andere Witte Paters naar Nkumba gestuurd, om daar op vraag van de Rwandese bisschoppenconferentie een Hoger Pedagogisch Instituut te bouwen. Studenten die een graduaatdiploma hadden, konden daar een licentie toegepaste opvoedkunde behalen, en zich zo voorbereiden om aan de grote nood van bekwame leerkrachten in het secundair onderwijs te voldoen. Ik doceerde ook aan dit instituut, maar het contact met de gewone mensen bleef voor mij steeds op de eerste plaats staan. Toen in oktober ‘90 de oorlog losbarstte tussen Rwandese Tutsi die in Uganda leefden, en het Huturegime van Kigali, was het gedaan met het vredige Rwanda. Twee jaar later werd het instituut gesloten. Ik belandde terug in België en werd medepastoor in de Wemmelse Sint-Engelbertusparochie”, besluit Frans Moens. Hij helpt nu pastoor René Van de Velde, maar toch blijft Moens een beetje de “zwervende en rondreizende missionaris” die hij altijd was. In tal van omliggende parochies is hij een welgekomen gast om collega’s te vervangen en de vieringen te verzorgen. Ook in de residentie aan de Prins Boudewijnlaan voert hij elke vrijdag een misviering op.

Joris Herpol

De Wemmelse avondmarkt

ZigZag revisited

Naar jaarlijkse gewoonte gaat er in de maand mei een fel gesmaakte avondmarkt door in het Wemmelse centrum. In de schaduw van de Sint-Servaaskerk draaien de



cafés op volle toeren, staan er talloze kraampjes met de meest onwaarschijnlijke artikelen in de uitverkoop, de middenstand steekt een tandje bij, de plaatselijke verenigingen pikken een graantje mee en de kermismensen zijn al enkele dagen in de weer om hun attracties op te zetten.

De ZigZaggers op rust beloofden bij wijze van reünie om nog eens op pad te gaan en vanuit hun ervaring een verslag te maken van deze feestelijke gebeurtenis, al is het maar om zij die noodgedwongen afwezig waren eventjes te laten meeproeven. Maar... de ZigZaggers hebben elkaar blijkbaar mislopen op de avondmarkt, het wemelde er dan ook van het volk. Geen nood echter, de verslaggever van dienst heeft pen en papier bij om enkele sleutelwoorden te noteren en distilleert er achteraf een sfeerbeeld uit.

De weergoden zijn de avondmarkt blijkbaar goed gezind en menig Wemmelaar komt mee op de koppen lopen tussen de kraampjes en kermisattracties. In de verte weerklinkt al het typische geluid van de kermis gemengd met flarden luidruchtige muziek, ook de geur van pansen, frieten en smoutebollen zit ons al in de neus. In de omliggende cafés is het uitermate druk en het gerstenat en ander nat stroomt er overvloedig. De terrassen van Het Glazen Huis, De Nachtegaal en Het Hooghuis bieden plaats aan heel wat hongerige en dorstige klanten. De avondmarkt en, later op het jaar, **de jaarmarkt op maandag 19 augustus** is voor de meeste bezoekers vooral een uitgelezen

moment om anderen te ontmoeten, vandaar dat er overal groepjes mensen wat staan bij te praten. De roep “hallo, lang niet meer gezien” is niet uit de lucht. Ook wij worden regelmatig staande gehouden en na het aflopen van de marktkraampjes zijn we dorstig genoeg om ons hoofd binnen te steken in de 3 omliggende cafés, kwestie van de aandacht wat te verdelen.

Onze ronde eindigt met een bezoek aan de kermisattracties. De jongste kinderen zijn al volstaan naar huis gegaan, hier en daar is er nog een kleine bengel die aan “mama’s jasje” trekt om toch nog een keertje op de draaimolen te mogen of om die laatste kans te wagen bij het eendjesvissen. Een eenzame papa is blijkbaar nog op zoek naar zijn dochtertje.

De wat oudere bengels hangen rond de botsauto’s of de speelautomaten, mama of papa is er hier niet meer bij, het zou alleen maar schadelijk zijn voor hun imago. Wij houden het bij het bekijken van heel het kermisgebeuren, botsauto’s en draaimolens dreigen de spijs- en drankvertering alleen maar in de war te sturen. De hoofdattractie met de klinkende naam ‘Enterprise’ staat op de nieuwe markt en is een gigantische draaimolen die tegen hoge snelheid de inzittenden de lucht inzwierpt.

Nog niet helemaal platzak, alhoewel de euro’s blijkbaar beter rollen dan de vroegere franks, keren we huiswaarts. Voor sommigen is de nacht nog te jong en zij feesten nog een tijdje verder, terwijl de mensen van de reinigingsdiensten druk in de weer zijn om het zaakje weer wat proper te krijgen. Morgen misschien nog eens terugkomen met de kinderen die niet genoeg kregen van de kermisattracties, of gaan we naar het Wienercircus dat voor een weekendje neerstreek in Wemmel? Het zijn drukke dagen. Wemmel leeft!

De ZigZagverslaggever



11 juli-viering De levende rijkdom van de Plantentuin

Gratis naar de Plantentuin

We maken van de 11 juli-viering een aangename gezinsnamiddag voor alle Wemmelaars. Met onze 11 juli-wandeltocht krijgen de Wemmelaars nog eens de kans om gratis door de Plantentuin te wandelen. Wij vertrekken om 14u30 aan Villa3's aan de Zijp. Van onze natuurgidsen verneem je meer over Amelgem en de Plantentuin.

Thuis blijven omdat je met kinderen zit, hoeft je niet te doen. Op het grasveld van Villa3's is er speelruimte genoeg en wij zorgen voor een groot spring(piramide)-kasteel.

Honger en dorst?

Honger en dorst zul je niet hebben. Wat is er aangenaamer bij zonnig en warm weer, dan een frisse Kriek en een boterham met platte kaas, kop of ham? Een stuk taart met koffie kan natuurlijk ook. Vanaf 16 uur kan je hiervoor bij ons terecht. Een goede gelegenheid om met familie, vrienden en burensamen te komen.

zondag 7 juli - vanaf 14u30 -
Jeugdhuis Villa3's / Oude
Zandloper, Zijp 18 b

Een organisatie van de NKR
i.s.m. GC De Zandloper, de provincie
Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid.

Tentoonstelling: Kriebelbeestjes in het kasteel

In de Nationale Plantentuin kan je kennis maken met duizenden soorten planten. Je vindt er planten uit het tropisch regenwoud, de woestijnen, uit de Japanse immer groene loofbossen. Struiken uit China groeien naast bomen uit Noord-Amerika. Je moet al heel ver gaan om zoveel verschillende soorten planten bij elkaar te zien. Al deze planten geven een goed beeld van de ongelofelijke verscheidenheid of biodiversiteit.

Biodiversiteit is echter niet alleen iets van regenwouden en verre streken. Ook hier, in onze eigen streek, in de bossen, weiden en struwelen in de buurt komen duizenden soorten levende wezens voor. Er zijn de inheemse planten: eik, beuk, bosanemoon, daslook. Er zijn de dieren: ganzen, eekhoorns, buizerds en dan zijn er nog de onzichtbare bewoners van de Plantentuin. Duizenden soorten spinnen, vliegen, vlinders, schimmels, wantsen en miljoenpoten leiden hun leven in de Plantentuin. Zeker in de natuurlijke zones krioelt het letterlijk van bijzondere levensvormen.

De tentoonstelling 'Kriebelbeestjes in het kasteel' geeft een kijk op dit kleine grut. Minuscule diertjes van enkele millimeters worden haarscherp uitvergroot. Er werden soorten uitgekozen die ook voorkomen binnen de Plantentuin. De tentoonstelling toont bewoners van vier biotopen: het bos, de strooisellaag van het bos, de bosrand en grasland. Elk biotoop kent zijn specifieke bewoners.

Bij de tentoonstelling hoort ook een wandeling waarop de bezoeker kennis maakt met deze vier natuurlijke biotopen in de Plantentuin. Groepen kunnen geleide natuurwandelingen aanvragen op 02/260.09.70.

Over de fotografie

Barbara Cook fotografeert al bijna 45 jaar de natuur. Haar eerste camera kreeg ze van haar vader toen ze 8 was. Gaandeweg richtte haar aandacht zich op het kleine verborgen leven in de buurt. Ondertussen heeft ze een archief van meer dan tienduizend foto's van ruwweg 2.500 soorten insecten, voornamelijk afkomstig uit Nederland, België en Frankrijk. Ze neemt haar foto's op een zo natuurlijk mogelijke manier. De omgeving



wordt niet verstoord, er wordt geen kunstlicht gebruikt en er worden geen dieren gevangen. Ze blijft proberen tot het lukt, maar weet dat het na twaalf pogingen geen zin meer heeft. Kruijpend en liggend slaagt ze erin om zelfs van de meest schichtige insecten mooie portretten te maken. Ze benadert de dieren rustig en respectvol en vaak levert dit verrassende effecten op. Zelf zegt ze: "Sommige wantsen worden gewoon nieuwsgierig en komen op me af gevlogen en gaan op mijn schouder zitten."

Kriebelbeestjes in het kasteel

Van 8 mei tot 25 augustus
Nationale Plantentuin, Kasteel van Bouchout,
Domein van Bouchout, 1860 Meise
Alle dagen open vanaf 9u
Prijs inbegrepen in algemeen ticket Plantentuin
Bezoek ook onze vernieuwde website:
<http://www.br.fgov.be>
Info: 02/260.09.70. Fax: 02/260.09.47

Tentoonstelling

Teken- en schilderatelier

Davidfonds Wemmel–Hamme–Relegem

22 en 23 juni 2002

In 1989 startte Davidfonds Wemmel met het schilderatelier in de nieuwe Zandloper aan de Kaasmarkt. Hoera, de tekenclub zal haar derde lustrum vieren!!

Het Davidfonds wil de kloof tussen kunst en massa effectief dichten. De vrienden-leden van de club willen hier aan meewerken via de schilder- en tekenkunst: met gevoel en bezieling naast rede, met verdieping en zingeving, met creativiteit naast kunde. Elke donderdagavond wordt in groepsverband getekend en geschilderd.

Dankzij Stefaan Gunst, de verantwoordelijke van het gemeenschapscentrumcentrum, hebben we met het 'doe-atelier' van De Zandloper een vaste stek gevonden. De vaste kern van de vrienden-kunstenaars is groter geworden en nog altijd vangt elk werkjaar aan met 10 initiatielessen, gegeven door bekwame leraars.

Houtskooltekeningen, acryl- of olieverfwerken, pastels of aquarellen brengen een ruime illustratie van de creativiteit en de kunstzin van de exposanten. Terecht mag deze tentoonstelling op de belangstelling van een breed publiek rekenen.

De tentoonstelling kan op zaterdag 22 en zondag 23 juni bezocht worden telkens van 10u tot 20u in GC De Zandloper. De inkom is gratis. Iedereen is van harte welkom.

Info: Paula Meskens, Lindestraat 25, 1785 Hamme-Merchtem, tel. 02/460.20.19

Barbecue Chiro Wemmel



De zomer komt eraan en dan is het etens-tijd in open lucht. Op **zaterdag 29 juni** wordt de jaarlijkse zomervakantie ingezet met de alombekende barbecue van Chiro Wemmel. Ook dit jaar wordt je weer verwacht aan de lokalen aan de Raedemakerslaan, alwaar je je kan overgeven aan overheerlijke barbecuespijzen. Verschillende soorten vlees en een rijk aanbod aan 'crudités' zullen je aangenaam verrassen en natuurlijk kan de frisse pint niet ontbreken.

Bovendien sla je twee vliegen in een klap: je voorziet in de dagelijkse behoefte te eten en je helpt de Chiro een handje bij het organiseren van hun jaarlijks kamp, dat dit jaar tussen 5 en 15 augustus zal neerstrijken in het Kempische dorpje Wortel. We maken er een punt van om een heel tentenkamp recht te zetten, wat niet vaak meer voorkomt. Tenten die trouwens elk jaar zeldzamer worden en daarenboven handenvol geld kosten en dus is enige sponsoring welkom.

Samenvattend: onthou alvast de datum, overtuig de vriendenkring en beleef een fijne avond.

Wij heten je alvast hartelijk welkom.

De leidingploeg van Chiro Wemmel

Kaarten en info bij de leiding

Prijs: kinderen € 6,20, volwassenen € 10

Meer info bij Steve Goeman, 02/460.39.01;

Lieselot Roelandt, 02/460.53.85; Binke Roesems 02/460.75.99



05-06 tot 24-06
expo

Frans Devriese

Bedreigde volkeren

De profeten van het profijt hebben de strijd aangeboden met de tradities en het respect voor het anders zijn en denken, omdat hiermee – behalve voor de haastige toerist – geen geld te verdienen valt. Het platteland, de boer, de ambachtsman, maar ook alle samenlevingsvormen – van volksfeesten tot wereldreligies – moeten wijken voor het consumentisme, opgelegd door een handvol meegaconcerns. Het valt mij op dat deze “achtergebleven culturen” een krachtige visuele harmonie vertonen in zowel kleur en vorm, als landschap en dagelijkse

activiteiten. Misschien is de zin van het leven de strijd om te overleven : omgaan met schaarste. De lokale markten, de sfeervolle steegjes, de festivals, de activiteiten die zich langs de straat afspelen zijn een onuitputtelijke inspiratiebron. Toevallige ontmoetingen met eenvoudige mensen met andere zorgen dan ons obsessieel verlangen naar consumptie, worden vaak

afgesloten met een indringend portret. Hun diep gegroefd gelaat, hun intrigerende blik, hun ontwapenende glimlach is zoveel natuurlijker dan de portretten die je in Brussel, Antwerpen of Gent kan vastleggen. Naast een juiste lichtbalans en een onopvallende achtergrond, moet de relatie fotograaf-subject ongedwongen overkomen voor de toekomstige toeschouwer, die de plaats van de fotograaf inneemt. Deze visuele dialoog leg ik zowel vast in kleur als in zwart-wit. De zeggingskracht van deze twee vormen van fotografie is verschillend; ze mengen daagt de toeschouwer dan ook uit om te kiezen. Om de portretten te situeren wordt elke reeks ingeleid met een foto, die de traditionele leefsfeer van de geportretteerde het best weergeeft.

Fotografiecircuit-Vlaanderen

Frans Devriese

van 5 juni tot 24 juni – GC De Zandloper

26-06 tot 02-09
expo

Rik Van Den Bussche

Het gelaat van de straat

Licht, kleur en beweging zijn algemene thema's in de fotografie die Van den Bussche boeien. Inhoudelijk wil hij via de beelden iets vertellen over menselijke expressie en dynamiek. De mens in relatie met zichzelf, de ander en zijn omgeving is een steeds weerkerend thema.

'Het gelaat van de straat' bestaat uit een reeks straatbeelden van Havana en andere Cubaanse steden. Cubaanse huiskamers zijn vaak kaal, ongezellig en veel te warm. De televisie staat bol van politieke boodschappen en propagan-



da. Veel mensen zoeken dan ook de straat op om te praten, te spelen, te genieten of te niks. Het transport is een ander belangrijk aspect van het straatleven. Wegens brandstofgebrek wordt gebruik gemaakt van zeer uiteenlopende vervoermiddelen. Elke verplaatsing is een avontuur.

De foto's vertellen een verhaal over de mensen en hun leefomgeving. De beelden zijn ook stukjes van een ander veel groter verhaal, dat van een land en een volk met een bijzonder karakter, een land tussen revolutionaire ernst en speels genot.

Fotografiecircuit-Vlaanderen

Rik Van den Bussche

van 26 juni tot 2 september – GC De Zandloper

Wereldbeker voetbal op groot scherm

De Zandloper is vast besloten om van het WK voetbal een feest te maken! Net zoals vier jaar geleden worden ook nu alle matches van de Rode Duivels op groot scherm geprojecteerd. Voor al diegenen die vroeg uit hun bed kunnen en een paar uren verlof uit de brand hebben kunnen slepen is er maar één adres: de polyvalente zaal van GC De Zandloper.

dinsdag 4 juni om 11u: Japan-België

maandag 10 juni om 11u: Tunesië-België

vrijdag 14 juni om 8u30: België-Rusland

Toegang: gratis

De Gordel

1 september 2002

Tijdens de Gordel van 1 september kan je in Wemmel een mountainbikeparcours van 25 km of 40 km volgen. Vertrek en aankomst: Villa's, Zijp 18b (zie ook blz.2-3).

De Zandloper fungeert als controlepunt van de 100 km fietstocht die je vanuit de 4 gordeltrefpunten (Dilbeek, Zaventem, Overijse en Sint-Genesius-Rode) kan starten.

In De Zandloper kan je je inschrijven voor de Gordel. Tijdens de openingsuren kan je voor inschrijvingskaarten op ons onthaal terecht. Van 16 juni tot 18 augustus kost een inschrijvingskaart € 3. Vanaf 19 augustus betaal je € 4 per inschrijving.
Snel en gemakkelijk!

Wat komt er vanaf september?

Voor het culturele seizoen 2002-2003 staat er heel wat waardevols op het programma van De Zandloper! Zeggen namen als Voice Male, De Frivole Framboos en Kommil Foo je wel iets? Ben je nieuwsgierig naar wie of wat De Beenhouwerij of Bonjour Micro zijn? Of wil je je vrienden trakteren op een avondje Jummoo of An Pierlé? Dan is onze seizoensbrochure de uitgelezen gids bij de opmaak van je culturele agenda!

Indien je precies wil weten wat wanneer zal plaatsvinden dan is onze seizoensbrochure een aanrader. Hiermee verschaf je jezelf een plaats op de eerste rij van een cultuuraanbod dat voor zich spreekt. De brochure bevat naast uitgebreide informatie betreffende de verschillende voorstellingen ook een abonnementsformule waardoor je aan gereduceerde tarieven de beste plaatsen kan reserveren. De seizoensbrochure is beschikbaar vanaf 5 augustus. Schrijf, bel, fax of mail ons en je krijgt ze kosteloos in de bus.

GC De Zandloper

Kaasmarkt 75

1780 Wemmel

tel. 02/460.73.24

fax. 02/460.55.37

info@dezandloper.be

Over minderheden en samenleven

De minderheden in België naar aanleiding van het rapport Nabholz-Haidegger

Met het rapport Nabholz-Haidegger over de minderheden in België heeft ons land er een communautair symbool-dossier bij. En hoewel door sommigen al 'dood' verklaard, zal het de komende jaren in de communautaire discussies waarschijnlijk op gezette tijden opduiken als een monster van Loch Ness.

Lilli Nabholz-Haidegger, speciale gezante van de Raad van Europa, adviseert ons land in haar rapport snel werk te maken van de ratificering van het Kaderverdrag over de bescherming van minderheden. Ze stelt dat op nationaal niveau de Duitstaligen als minderheid beschouwd kunnen worden; de Franstaligen zijn dat, volgens haar, in Vlaanderen; de Nederlandstaligen in Fransspre-



kend België. Op regionaal niveau dus. Verder stelt ze dat de Vlaamse en Franse gemeenschap dringend werk moeten maken van een cultureel samenwerkingsakkoord. De bevoegde commissie van de Raad van Europa voegde de aanbeveling om de tweede lands-taal opnieuw verplicht aan te leren aan de tekst toe en keurde die op 18 maart bijna unaniem goed. Nadien werd er in de wandelgangen van de Raad van Europa flink gelobbyd. Tegen het rapport door Lode Vanoost, Luc Van den Brande en Vic Anciaux; voor het rapport door Georges Clerfayt en Antoinette Spaak. In de plenaire vergadering van 24 april werd het rapport zonder discussie terug naar de commissie verwezen; een uitzonderlijke werkwijze. De commissie besliste op 17 mei om bijkomende hoorzittingen te organiseren met een aantal gereputeerde experts, waaronder de gewezen Belgische VN-topfunctionaris Eric Suy, de Brit Ian Brownlie (universiteit Oxford) en de Pool Trifunovska (universiteit Nijmegen). Heel wat andere landen beginnen blijkbaar te beseffen dat de introductie van 'regionale minderheden' ook voor hen serieuze gevolgen kan hebben en verkozen het verder zet-

ten van de discussie boven het goedkeuren van het rapport. Hiermee is de stemming over het rapport Nabholz in enkele maanden behoorlijk omgeslagen: van bijna unanieme ondersteuning tot een zeer kritische bevraging. Hieronder volgt meer informatie over de (Belgische) context van de minderhedendiscussie.

Wat doet de Raad van Europa?

De Raad van Europa bestaat uit 43 landen en houdt zich bezig met zaken betreffende de mensenrechten. Er worden verdragen voor sociale, culturele en andere rechten opgesteld. Sinds het lidmaatschap van een aantal Oost-Europese landen volgt de Raad van Europa de situatie van de minderheden op. In 1995 werd hiervoor een Kaderconventie voor de rechten van de nationale minderheden goedgekeurd. Personen of groepen uit landen aangesloten bij de Raad van Europa kunnen klacht indienen als zij menen dat hun rechten worden geschonden. Er werden rapporten opgesteld over de doodstraf in Oekraïne, de discriminatie van zigeuners in Slowakije, van de Turkse minderheid in Bulgarije. En nu dus over België...

De hele procedure werd in gang gestoken door Georges Clerfayt (FDF), die de Raad van Europa ten tweede male verzocht de situatie van de minderheden in ons land, lees: de Franstaligen in de Vlaamse rand, nogmaals nader te bekijken (het eerste rapport 'Columberg' werd verticaal geklasseerd). Deze FDF'er, die van de aanhechting van de Vlaamse rand bij Brussel zijn levensdoel heeft gemaakt, nam in '95 een zitje op in de Raad van Europa enkel en alleen om 'zijn probleem van de onderdrukte Franstaligen in de rand' te behartigen, zoals hij stelt in een interview met *La Libre Belgique*.

Wat te denken van het rapport Nabholz?

Nabholz lanceert de term 'regionale minderheid', terwijl de kaderconventie gaat over minderheden op niveau van nationale staten. (In de praktijk zou het voorstel van Nabholz betekenen dat een Franstalige die bijvoorbeeld in Aalst gaat wonen zijn rechten in het Frans zou kunnen opeisen, en omgekeerd voor een Vlaming die naar Namur trekt.) Reden waarom nu ook afgevaardigden uit

andere landen bijkomende hoorzittingen willen. In de kaderconventie gaat het ook over 'historische minderheden' die bijvoorbeeld door de loop van de geschiedenis in een ander land terechtgekomen zijn. Helemaal niet van toepassing dus op de Franstaligen in de Vlaamse rand.

Tweede merkwaardige advies van mevrouw Nabholz is het ratificeren van de kaderconventie zonder voorbehoud, terwijl een vierde van de lidstaten de conventie niet heeft geratificeerd of onder bepaalde voorwaarden.



Volgens de federale en Vlaamse overheid kan België de kaderconventie slechts goedkeuren op voorwaarde dat niet geraakt wordt aan de grondwet en de taalregelingen in ons land en dat het begrip 'minderheid' wordt gedefinieerd. Hiervoor werd een interministeriële werkgroep opgericht waarvan we tot op heden nog niets hebben vernomen.

Opmerkelijk is dat een gerespecteerde instelling als de Raad van Europa, die een sterke reputatie heeft opgebouwd wat betreft ernstige misbruiken van de mensenrechten zoals bij de zigeuners in Slowakije bijvoorbeeld, zich moet buigen over de 'onderdrukking' van rijke villabewoners van een van de meest welstellende regio's van Europa. De Franstalige aanstoker van deze zaak draait hiermee de Raad van Europa en de hele internationale gemeenschap een rad voor de ogen. De heer Clerfayt slaagt er blijkbaar in om zijn eenzijdig verhaal over de onderdrukte Franstalige minderheid in de rand internationaal te verkopen.

Clerfayt kan het daarbij niet nalaten de Vlamingen te omschrijven als onverdraagzaam en nationalistisch, zoals hij in een artikel in *Le P'tit Journal* van april 2002 nogmaals deed. Als je dat maar genoeg herhaalt, blijft er wel wat van hangen, is de redenering. Als inwoner van Sint-Genesius-Rode weet hij maar al te goed dat die Franstalige 'minderheid' in een aantal randgemeenten in werkelijkheid een 'meerderheid' is die bovendien beroep kan doen op allerlei 'faciliteiten'. Als hij wil, kan hij bovendien vernemen

welke acties de Vlaamse Gemeenschap allemaal onderneemt om anderstaligen in de rand goed te ontvangen en (probeert) te betrekken bij de plaatselijke gemeenschap. Maar de Belgische institutionele werkelijkheid met al haar evenwichten én met facili-

teiten voor Franstaligen in de rand valt aan buitenstaanders blijkbaar moeilijk correct uit te leggen. Of doen de federale, Vlaamse én Franse overheid te weinig moeite om ons model te verklaren? Mensen als de heer Clerfayt – en in zijn zog ook steeds meer Franstalige politici als we hun (partij)standpunten over het minderhedenverdrag goed begrijpen – hebben het moeilijk om de institutionele werkelijkheid van vandaag te aanvaarden. Het is nochtans een werkelijkheid die door de jaren heen is opgebouwd in samenspraak met de beide taalgemeenschappen, vastgelegd is in wetten die gestemd werden met bijzondere meerderheden en meerderheden in beide taalgemeenschappen. Een ingewikkelde en broze maar werkbare constructie waarvan de volledige draagkracht mevrouw Nabholz-Haidegger blijkbaar is ontgaan. Het is erg onaangenaam vast te stellen dat standpunten en acties die de Belgische constructie op de helling zetten in Franstalige mid-

den niet feller gecontesteerd worden, maar integendeel dikwijls nog gevoed, ook door de traditionele partijen.

Tenslotte: moet een gerespecteerde internationale instelling die zich met zulke vragen moet bezighouden, die - laten we eerlijk zijn - van een heel ander kaliber zijn dan de problemen die zigeuners of Hongaren in Slowakije ondervinden, zijn werking niet opnieuw bekijken?

Niets aan de hand?

Een aanbeveling van de Raad van Europa is juridisch niet afdwingbaar (hoewel sommigen dit betwisten). Zelfs als het rapport Nabholz wordt goedgekeurd hoeft dit geen directe invloed op de situatie in België of de rand te hebben. We moeten het daarom niet meer aandacht geven dan het verdient. Feit is dat het ons imago alleszins geen deugd doet. Het is pijnlijk te vernemen hoe na de verwijzing van het rapport Nabholz naar de commissie de Vlamingen opgelucht een vreugdedansje maakten en de Franstaligen een treurmars inzetten. Zo'n beeld zegt veel over hoe we met elkaar omspringen. Bevreemdend toch dat enerzijds mensen van de andere kant van de wereld België bezoeken om kennis te maken met 'het systeem' dat ons toelaat vreedzaam samen te leven én daarover in de wolken zijn, en anderzijds enkele eigen politieke scherpslijpers een actie kunnen opzetten die ons land in diskrediet brengt. Dat Franstaligen om persoonlijke of professionele redenen gekozen hebben in de rand te wonen, staat niet ter discussie want is perfect legitiem. Maar ze wéten ook waar ze komen wonen en moeten achteraf niet klagen dat er in Vlaanderen zoveel Nederlands wordt gesproken. Alsof je verbaasd bent dat er in Italië Italiaans wordt gesproken. Er valt trouwens best wel samen te leven met die 'onverdraagzame' Vlamingen; dat wordt door de gewone man en vrouw - gelukkig maar - elke dag bewezen. Politieke scherpslijpers zullen dat echter nooit willen begrijpen. Gewoon omdat het niet in hun denkkader past.

Geert Selleslach

Campagne positief onthaald

De campagne 'Ik oefen, jij oefent, hij oefent, ..., wij oefenen hier Nederlands' loopt vijf maanden. Een ideaal moment om even stil te staan bij de reacties.

Deze campagne werd in januari 2002 gestart op initiatief van de Provincie Vlaams-Brabant en vzw 'de Rand', in samenwerking met (de verenigingen van) 12 gemeenten in de rand. De bedoeling is anderstaligen de mogelijkheid te bieden hun Nederlands te oefenen indien zij dit willen door handelaars te overtuigen niet onmiddellijk over te schakelen op een andere taal wanneer zij een vreemde tongval herkennen bij hun klanten. De gadgets (een betaalmatje en een

werken.

De campagne is in eerste instantie niet opgestart in de gemeenten met bijzonder taalstatuut. Toch kregen wij ook vanuit deze gemeenten spontane, positieve reacties van zowel handelaars als particulieren. Zo was er de reactie van een Franstalige inwonster uit Linkebeek. Deze vrouw geeft les in Brussel en was zo voor dit initiatief te vinden dat zij, met behulp van het promotie-materiaal, het onderwerp zal behandelen in



deurklever waarop de slogan vermeld staan) werden enthousiast onthaald door heel wat handelaars. In de meeste gemeenten wordt in 30 tot zelfs 50% van de winkels minstens één gadget gebruikt.

Wat ons het nauwst aan het hart ligt, is uiteraard de reactie van anderstaligen. Wat blijkt? Dit initiatief is voor hen een hele opluchting! Cursisten Nederlands wensen namelijk hetgeen ze in de les geleerd hebben in de praktijk toe te passen en de meest uitgelezen plek hiervoor is natuurlijk de buurtwinkel en restaurants in hun gemeente. Anderstaligen die hun Nederlands willen oefenen zijn oprecht blij dat handelaars via dit initiatief op deze nood worden gewezen. De vraag naar deze 'praktijkmogelijkheden' wordt mede ondersteund door heel wat Brusselse scholen en gemeenschapscentra die, na het zien van onze campagnebeelden, spontaan om materiaal vroegen om mee te

haar lessen aan Franstalige studenten.

De tweede fase van de campagne start begin juni 2002. Opnieuw worden alle handelaars in dezelfde 12 gemeenten aangeschreven (ongeveer 4.500 in het totaal) en wordt ons voorstel toegelicht. Als toemaatje krijgen zij post-its waarop de slogan te lezen staat. Wij zijn ervan overtuigd dat onze campagne ook in de tweede helft van dit jaar op veel bijval zal kunnen rekenen. Wie meer informatie wenst, kan steeds terecht bij vzw 'de Rand', tel. 02/456.97.85.

Kristy De Groot

Kan communicatie het verschil maken? Tegendraads

In de Vlaamse rand rond Brussel wonen ongeveer 400.000 mensen waarvan 10% een buitenlandse nationaliteit heeft. Driekwart van al die buitenlanders komt uit de Europese Unie, 10.000 zijn niet-Europeanen. Daarnaast wonen ook veel Franstaligen in de rand. Veelal werken zij in Brussel en zoeken zij de groene rand op om te wonen. In

dicht bij Brussel bevindt waar de gemeentelijke dienstverlening wel in twee talen mag, stuiten de gemeenten in de rand vaak op veel onbegrip bij die anderstalige inwoners. Het is ook niet eenvoudig om uit te leggen dat de ambtenaren gebonden zijn aan de taalwetgeving die dateert van 1932 en die oplegt dat een ambtenaar in Vlaanderen uit-



hun dagelijks leven stelt dit nauwelijks problemen. Behalve in hun contacten met de overheid.

Op het ogenblik dat men zich inschrijft in het bevolkingsregister, bij een geboorteaangifte of huwelijk, bij ontvangst van de belastingbrief, enzovoort, worden ze plots geconfronteerd met de officiële voertaal van het Vlaams Gewest: het Nederlands. In de rand rond Brussel ligt dit extra gevoelig en niet zelden wordt dit door anderstaligen aangevoeld als onwil vanwege de gemeenten. Zowel voor als achter het loket veroorzaakt dit heel wat frustraties. Gezien men zich zo

sluitend het Nederlands mag gebruiken in zijn contacten met de burger. Hetzelfde geldt trouwens voor de ambtenaren in Wallonië, zij mogen enkel Frans gebruiken. De faciliteitengemeenten vormen hierop de enige uitzondering. Op vraag van de burger mogen de ambtenaren daar wel de andere landstaal gebruiken.

De Provincie Vlaams-Brabant en vzw 'de Rand' organiseren in de loop van de maanden mei en juni drie studiedagen die zich richten tot de burgemeesters, schepenen en lokale ambtenaren met de bedoeling deze problematiek in kaart te brengen, ervaringen uit te wisselen en naar oplossingen te zoeken. De

centrale vraag daarbij is hoe kan je, met respect voor de taalwetgeving, toch de dienstverlening en communicatie met alle inwoners verbeteren en de gemeenten in de rand een klantvriendelijker imago bezorgen, waarbij voor iedereen duidelijk is dat men zich in een Vlaamse gemeente bevindt?

Bernadette Vriamont

Zomerworkshops

'Tegendraads' is het thema van de zomerworkshops georganiseerd door het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten, Opendoek (organisatie voor amateurtheater) en Kunstwerk(t) (organisatie voor beeldende amateurkunstenaars). Ben je actief bezig met regisseren of met het schrijven van een scenario? Vertel je liever een verhaal of teken je in je vrije tijd stripverhalen? Schrijf je dan in voor de zomerworkshops! Je kan kiezen uit een gevarieerd aanbod van striptekeningen, figurentheater, kunstinstallaties bouwen, verteltheater, regie, scenarioschrijven en poëzie. Elke workshop staat onder leiding van professionele docenten zoals Dora Van Der Groen, Kris Cuppens, Paul Koeck, Koen Stassijns.

Alle workshops gaan door in residentieel verband in het Europees Centrum La Foresta in Vaalbeek (Leuven) van woensdagavond 21 augustus tot en met zondagavond 25 augustus. De prijs – inclusief verblijf, maaltijden en materiaal – bedraagt € 125.

Inschrijven kan tot 1 juli 2002. Inschrijvingsformulieren en promotiefolder zijn verkrijgbaar op het VCA-secretariaat, tel. 02/555.06.00 of op www.amateurkunsten.be

Continue activiteiten verenigingen

wie	info	wat	dag	uur
Studiecentrum voor Tai-ji	0495/20.18.51 052/55.82.90	Taijiquan	maandag	20u
Kookclub WL groep 1	02/460.00.93	Kookclub	1ste maandag	19u
Kookclub WL groep 2	02/460.00.93	Kookclub	3de maandag	19u
Brabant Country Club	054/58.76.91	Country Dans	maandag	19u
KAV Wemmel	02/460.00.94	Turnen	maandag	20u15
Wemmels Gemengd Koor	02/460.13.21	Koorzang (Auxilium)	maandag	20u30
Koninklijke fanfare St-Servaas	02/460.25.74	Repetitie	dinsdag	20u
De Schaar	02/460.15.04	Naaicursus	dinsdag (om de 2 weken)	13u
WEVO Wemmel	02/460.05.25 02/461.08.75 02/460.37.37	Volleybal (gemeentelijke sporthal)	dinsdag	20u
Mogen Doen Vzw	02/452.33.43 052/37.08.50 0496/312906	Theaterspektakel Funky moves (3de en 4de middelbaar) Funk 1 (volwassenen)	dinsdag	18u 19u15 20u30
Mogen Doen Vzw	02/452.33.43 052/37.08.50 0496/312906	Dans kleuters (4-5 jaar) KIDZ 1 (1e leerjaar LO) KIDZ 2 (2de leerjaar LO)	woensdag	14u 15u 16u
Mogen Doen Vzw	02/452.33.43	Repetitie Wamblijntjes - Wambels(vanaf 8 jaar)	woensdag	13u30
Markant	02/460.69.31	Turnen 50+	woensdag	9u
SCVLV Wemmel	02/461.19.38	Conditiegym Groep 1 Groep 2 Groep 3	woensdag	19u 20u 21u
Volkskunstgroep Vaartkapoen	02/460.24.97	Dans en zang	woensdag	20u
AVO Turnen	02/460.08.75	Turnen volwassenen (in de Franse gemeenteschool)	woensdag	vanaf 19u
Handy Dance Ism De Zandloper	02/411.79.11	Rolstoeldansen - Combi - Duo - Formatie	woensdag	19u30
Mogen Doen Vzw	02/452.33.43 052/37.08.50 0496/312906	Dance factory (6de leerjaar LO) Dans Funky Vibes (5de en 6de middelbaar en ouder) Dans Funk 2 (volwassenen)	donderdag	18u 19u15 20u30
VTB/VAB	02/479.39.39	Yoga (Sint-Jozefsschool)	donderdag dinsdag	10u 19u30
KBG St-Servaas	02/460.39.38	Danscursus	donderdag	14u30
Judoclub Budokan	0475/73.19.00	Judo	donderdag	18u-19u30 19u30-21u
Davidfonds Wemmel	02/460.20.19	Tekenen en schilderen	donderdag	19u
Fotoclub 'de Korrel'	02/460.66.70	Fotoclub	donderdag (om de 2 weken)	20u
Shiatsu school	03/309.17.02	Shiatsu (in zaal Huybrechts)	donderdag (vanaf 14-03 wekelijks)	19u30
Happy Dance	02/411.79.11	Funky-Break-Hip Hop Dance Specials Stijl & Trendydansen beginners Flamenco Salondansen gevordenden	vrijdag	18u30 19u 20u 20u45 21u
Brabant Country Club	054/58.76.91	Country dans	vrijdag	20u
AVO Turnen	02/460.08.75	Turnen kinderen (in Franse gemeenteschool)	vrijdag	vanaf 16u30
Jeugdhuis Kwamma		Jeugdhuis open (Villa3's)	vrijdag	20u
Mogen Doen Vzw	02/452.33.43	AZ-Atelier beeldende kunsten 6j-12j	zaterdag	10u
Mogen Doen Vzw	02/452.33.43 052/37.08.50 0496/312906	Dans kleuters (4-5 jaar) Funky Groove (1ste en 2de middelbaar) Kidz 3 (3de leerjaar LO) Kidz 4 (4de leerjaar LO) Teenz Dance (5de leerjaar LO)	zaterdag	10u 11u 14u 15u 16u
Jeugdhuis Kwamma		Jeugdhuis open (Villa3's)	zaterdag	20u

Activiteitenkalender

Wanneer	Wie	Wat	Waar	Tel.info
juni				
01 18u	SPA Wemmel	Spaghetti-avond	De Zandloper	02/461.01.87
01 21u	Sportvrienden van 't Kapelleke Wemmel	Fakkeltocht (avondcriterium voor sportievelingen)	Driesstraat	i.h.t@proximedia.be
02 12u	Mater Deischool	Schoolfeest en bbq	Schooltuin Zalighedenlaan	02/461.39.56
04 11u	De Zandloper	Voetbal op groot scherm: Japan-België	Polyvalente zaal De Zandloper	02/460.73.24
08 08u45	SCVLV Wemmel	Bezoek aan de tuinen van het kasteel van HEX	Parking gemeentehuis	02/461.19.38
09 14u00	Natuurpunt Wemmel	Planten- en insectenwandeling	St-Jan-de-Doperkerk te Ossel(Merchtem)	02/460.37.82
10 11u	De Zandloper	Voetbal op groot scherm: Tunesië-België	Polyvalente zaal De Zandloper	02/460.73.24
11 hele dag	KAV Wemmel	Reis Tongeren	Vertrek Zandloper	02/460.37.82
11 van 18u tot 19u45	Rode Kruis Wemmel	Bloedinzameling Wemmel	Gemeenteschool	02/460.75.51 02/460.18.74
14 08u30	De Zandloper	Voetbal op groot scherm: België-Rusland	Polyvalente zaal De Zandloper	02/460.73.24
18 Hele dag (vertrek 09u)	KAV Wemmel	Fietstocht, Dender, Liedekerke	Parking gemeentehuis	02/460.35.01
20 13u30	KAV Wemmel	Scrabble	Auxilium	02/460.54.54
22,23	Dauidsfonds Wemmel	Teken- en schilderatelier: tentoonstelling	De Zandloper	02/460.20.19
25 14u	Dic Investclub Wemmel	Beleggingsclub	De Zandloper	02/460.16.69
26 van 18u tot 19u45	Rode Kruis Wemmel	Bloedinzameling Brussegem	Zaal 'De Herleving' Dorpsstraat	02/460.75.51 02/460.18.74
27 14u	Markant Wemmel	Leesclub	De Zandloper	02/460.16.69
juli				
07 Vanaf 14u30	NKR ism GC de Zandloper, Provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid	Vlaanderen Feest! Ter gelegenheid van 11 juli	Jeugdhuis Villa3's	

Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun eenmalige activiteiten voor de periode september 2002 langs deze weg wensen bekend te maken kunnen dit doen door voor 13 augustus een lijstje met een zo beknopt mogelijke omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel.info) van die activiteiten aan de Zandloper te bezorgen.



<http://www.dezandloper.be>



<http://www.applaus.be>

De WIS-paal



Om snel en efficiënt te solliciteren heeft de VDAB het WIS-systeem in het leven geroepen. Een vacaturebank per computer met dagelijks méér dan 8.000 jobaanbiedingen uit heel Vlaanderen. Via de WIS-terminals kan iedereen die uitkijkt naar een

baan de gegevensbank raadplegen. Er staat een WIS-computer in de inkomhal van het gemeenschapscentrum De Zandloper.

De Zandloper

Gemeenschapscentrum van 'de Rand'



Jef Paepen | Foto-expo
22 mei tot 19 juni – De Zandloper



Frans Devriese | Foto-expo
5 juni tot 24 juni – De Zandloper



Rik Van Den Bussche | Foto-expo
26 juni tot 2 september – De Zandloper

Voor info, tickets en reservaties

Voor de eigen programmatie van de Zandloper kunt u terecht op het secretariaat

maandag tot en met vrijdag: 9u-12u en 13u-17u

zaterdag: 9u-12u

(tijdens de schoolvakanties enkel tot 16u en op zaterdag gesloten)

tel. 02-460.73.24

fax 02-460.55.37

e-mail: info@dezandloper.be

website: www.dezandloper.be

rek.nr. 091-0113148-75

Geieve in geval van overschrijving te vermelden over welke voorstelling het gaat.

Missie vzw 'de Rand'

Vzw 'de Rand' draagt bij tot de groei van een open en verdraagzame leefgemeenschap, die het Vlaamse karakter van de Vlaamse rand respecteert, uitstraalt en dus versterkt.

Met het oog daarop zal 'de Rand' vanuit een Nederlandstalige profilering de leefkwaliteit voor de hele bevolking van de Vlaamse rand bevorderen door op dynamische wijze en complementair aan wat al bestaat sociaal-culturele activiteiten te ondersteunen en te organiseren, dienstverlening en informatie aan te bieden, maatschappelijke participatie te stimuleren.

Sluitingsperiode

Het gemeenschapscentrum De Zandloper is gesloten van 13 juli tot en met 4 augustus.
Prettige vakantie!

de zandloper

is een uitgave van het
Gemeenschapscentrum
De Zandloper en
vzw 'de Rand'.

de zandloper komt tot stand
met de steun van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant

Redactie

Guido Deschuymere,

Raf De Visscher,

Monique Froment,

Stefaan Gunst, Joris Herpol,

Joris Roesems, Willy Spittaels,

Tony Stevaert,

Herman Vander Voorde,

Jan Verhasselt

Eindredactie

Geert Selleslach,

Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,

02/456.97.98,

geert.selleslach@derand.be

Redactieadres

GC De Zandloper

Kaasmarkt 75

1780 Wemmel

02/460.73.24

info@dezandloper.be

Verantwoordelijke uitgever

Stefaan Gunst

Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel